

03-01-2021

ROSJ HASJANA – JOODS NIEUWJAAR

Het blazen van de sjofar en gebruiken

Op Rosj Hasjana lezen Joodse mensen dat deel van de Bijbel dat over het offer van Isaïc gaat. Het vertelt hoe God aan Abraham het bevel gaf zijn zoon Isaïc te nemen, zijn enige zoon die hij zo diep liefhad, om hem aan God te offeren. Abraham had een groot geloof in God en trof voorbereidingen om te voldoen aan Zijn bevel. Hij nam de jongen en bracht hem naar een verafgelegen plaats en hij bouwde het altaar zoals God bevolen had. Toen hij het mes ophief, hoorde Abraham Gods stem die hem zei zijn zoon geen kwaad te doen. Hij moest in zijn plaats een dier offeren.

Toen Abraham om zich heen keek, bemerkte hij een ram die met zijn horens vastzat in het struikgewas. Deze ram zou Abrahams offer zijn aan God. Tot op de dag van vandaag herinneren Joodse mensen zich Abrahams grote geloof in Gods eigen wegen als zij de sjofar, de ramshoorn, horen.

Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) Op Rosj Hasjana zijn er allerlei interessante gebruiken. Het speciale feestbrood, de challa, dat gewoonlijk de vorm van een vlecht heeft, wordt ter ere van deze feestdag rond gebakken, zoals het huisje van een slak. Dat herinnert de mensen eraan dat het jaar een kringloop is.

Een ander gebruik is het eten van zoetigheid, zoals stukjes appel of challa gedoopt in honing.

Dat is het symbool van een zacht jaar. Een ander gebruik is het eten van vers fruit van het seizoen na er een gebed over uitgesproken te hebben.

In de namiddag van de eerste dag van Rosj Hasjana wandelen sommige Joden bij voorkeur langs een stromend water en zeggen dan een speciaal gebed, Tasjlich geheten. Als zij hun gebed beëindigd hebben, werpen zij broodkrumels in het water, opdat hun slechte daden net als de krumels zullen wegdrijven.



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 03-01-2021

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 5415, Subitem: 179.

13-02-2021

ZIN IN TAFEL OP 21 FEBRUARI

Kijk en praat mee via ZOOM

Het was een mooie eerste editie, op 20 december. Zin aan tafel, mooie gesprekken aan tafel in het Gruizenkerkje over het woord **Verwachting**. En aansluitend via ZOOM, napraten met zinnen. Helemaal passend bij de tijd voor kerst, maar eigenlijk net zo goed bij deze tijd. Als u nog eens terug wilt kijken dit is de link:

<https://youtu.be/NwS8HMZAvVs>

En dat was pas de eerste! Over twee weken, op zondag 21 februari, is er weer een Zin aan tafel. Dan gaat het gesprek over **Veerkracht**. Daar komt het misschien wel op aan in deze dagen, Corona laat zich kennen als een taaie tegenstander, die ons telkens weer op onszelf of onze kleine kring terugwerpt. Wat geeft dan kracht, veerkracht?

Vier mensen zitten aan tafel, maar via ZOOM kunt u allemaal meepraten.

Zaterdag 20 februari komt de link in dit artikel op de PGMBD website, dus check die link op de 21ste en doe mee!

Het gruzenteam



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 13-02-2021

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 5522, Subitem: 179.