

**06-01-2020**

## **STICHTING ROSA LIMA SITTARD NA 25 JAAR OPGEHEVEN**

Op initiatief van vredesbeweging, kerken en wereldwinkel werd 25 jaar geleden Stichting Sittard-Rosa-Lima opgericht. Namens de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht is Leen Plessius lang medebestuurder geweest. Niemand vermoedde op dat moment dat dit initiatief om een brug te slaan tussen Sittard en Lima in de loop van de jaren door zoveel mensen ondersteund werd.

Veel betrokken mensen in Sittard en omgeving, en strijdbare mensen, vooral vrouwen, in de sloppenwijk Comas in Lima, Peru. Door de Stichting werden al die jaren eetplaatsen en andere projecten in de sloppenwijk gefinancierd.

Pater Jan Brinkhof, vanuit Nederland werkzaam in Comas, was al die jaren de contactpersoon voor de Stichting; de eerste jaren waren er ook zusters van de Goddelijke Voorzienigheid betrokken. Zij zorgden ervoor dat de projecten die de Stichting financierde, goed werden uitgevoerd.

Pater Jan Brinkhof is heel regelmatig in Sittard geweest om over zijn werk te vertellen en te laten zien wat er met het gedoneerde geld gedaan was.

De laatste jaren waren er bij een aantal bouwprojecten forse overschrijdingen van de begrotingen. Dit werd vooral veroorzaakt door aanscherping van regelgeving van de overheid ter plekke, o.a. door gevaar van aardbevingen in het gebied.

Verder vonden steeds meer mensen in het gebied betaald werk waardoor er met betaalde krachten moest worden gewerkt. Maar ook de leeftijd van Pater Jan Brinkhof ging een steeds grotere rol spelen: hij is inmiddels 80 jaar geworden, en het werd steeds zwaarder voor hem om de bouwplaatsen te bereiken om een en ander te controleren. Samen met Pater Brinkhof heeft het bestuur van de Stichting de huidige situatie bekeken.

Er is geen opvolger gevonden voor het opbouwwerk en zeker geen team om de contacten tussen de stichting en de sloppenwijk te onderhouden. Wel zijn er verscheidene vrouwenorganisaties ontstaan in Comas, erkend door de overheid, van waaruit veel werk verzet wordt voor het welzijn van de mensen in deze enorme sloppenwijk. Uiteindelijk is besloten de stichting op te heffen.

We kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare periode: er zijn 23 gaarkeukens gerealiseerd, 5 onderkomens voor vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen en 3 jongerencentra en daarnaast nog een aantal kleinere projecten.

Door de steun van de vele donateurs van Stichting Rosa Lima Sittard, een aantal maatschappelijke organisaties en de gemeente Sittard-Geleen kon een bedrag van ~ 900.000,- geïnvesteerd worden.

In een boekje wat uitgegeven werd ter gelegenheid van de opheffing van de stichting spreken zowel het bestuur als ook pater Jan Brinkhof hun grote dankbaarheid uit aan iedereen die een bijdrage hieraan geleverd heeft. Deze stichting heeft zinvol werk kunnen doen voor de mensen in Lima.

Diaconie/Monica Bosman, 06-01-2020

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 4309, Subitem: 8.





Vervolg van: TOELICHTING BIJ COLLECTES VAN □  
16 FEBRUARI EN 1 MAART



Diaconie/Monica Bosman, 02-02-2020

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 4399, Subitem: 8.

**12-04-2020**

## **PROJECT EYE FOR ZAMBIA**

(gezamenlijk ondersteund door Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht)

Eye for Zambia helpt mee met het opzetten van een oogkliniek in Zambia om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. In Zambia, een land met bijna 13 miljoen inwoners, zijn veel mensen blind en slechtziend. Van deze groep is 80% onnodig slechtziend of blind. Oogaandoeningen zoals staar en brilafwijkingen zijn relatief makkelijk te behandelen. Wanneer ouderen slechtziend worden, zijn het de kinderen die thuis blijven om te helpen. Met een staaroperatie kan het zicht worden hersteld en een oudere weer deelnemen aan het dagelijks leven; werken, kinderen opvoeden en bedrijven opstarten. Een kind kan weer naar school, omdat het zijn (groot) ouders niet meer hoeft te begeleiden. Dit alles draagt bij aan kansen om de armoede cyclus te doorbreken. Het verhelpen van slechtziendheid heeft een grote impact op de kwaliteit van iemands leven. Voor iemand persoonlijk, zijn naaste omgeving en ook op economisch vlak. Onderzoek heeft aangetoond dat elke \$1 die wordt geïnvesteerd in het verhelpen van vermijdbare blindheid, \$4 economisch voordeel oplevert in een land. In Zambia zijn ongeveer 25 oogartsen, ter vergelijking; in Nederland zijn er 618 oogartsen actief. Ook is er een groot tekort aan optiekzaken.

Goede gekwalificeerde oogzorg is voor veel mensen vaak letterlijk en figuurlijk niet bereikbaar door hoge transportkosten en lange reisafstand. De komst van de oogkliniek levert een positieve bijdrage voor de mensen en om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. Zondag 12 april staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via:

NL 72 INGB 0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Eye for Zambia.

Diaconie/Germ Visser, 12-04-2020

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 4584, Subitem: 8.



**03-05-2020**

## **TRAUMAHULP VOOR SLACHTOFFERS BOKO HARAM IN NIGERIA**

In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: 'Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.' Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: 'Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.'

Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma te verwerken. Zondag 3 mei staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via: " NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Nigeria of" NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Kijk voor meer informatie op: [www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria](http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria).



Diaconie/Germ Visser, 03-05-2020

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 4586, Subitem: 8.

**03-07-2020**

## **KOMENDE COLLECTES**

Collecte zondag 12 juli: Diaconie: STICHTING LEERGELD Stichting Leergeld wil ondersteunend zijn voor kinderen die in een armoedesituatie leven en daardoor in een sociaal isolement dreigen te komen. zij kunnen vaak geen deel hebben aan allerlei activiteiten met hun leeftijdgenoten:

Kinderfeestjes, schoolreisjes, sport, schoolkampen, gezinsvakantie. Een kind wat maar liever de eigen verjaardag verzwijgt omdat een feestje er niet in zit, is geen gezonde situatie.

Dit heeft ook effect op hun sociale ontwikkeling en kan ervoor zorgen dat ze altijd op achterstand blijven. De Stichting probeert actief problemen op te sporen, ouders te helpen om de weg naar hulpverleners te vinden maar zamelt ook fondsen en subsidies in om zelf bij te kunnen springen. Te denken valt aan financiële hulp voor sportvereniging en sportkleding, een bijdrage voor een schoolkamp of andere extra schoolkosten, maar ook bijvoorbeeld kosten voor de tandarts. De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal hulpvragen, steeds meer gezinnen krijgen moeite het hoofd boven water te houden. Het is van groot belang dat kinderen kunnen meedoen in onze samenleving. We vragen u dan ook in de collecte van 12 juli om een bijdrage voor dit doel. U kunt ook een bedrag overmaken op rekening nr. NL24 INGB 00010385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard. Dank voor uw bijdrage!

Collecte zondag 19 juli: ZWO, KERK IN AKTIE Door toenemende droogte steeds meer hulp nodig in Ethiopië. Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Ethiopische Evangelische Kerk, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk zet zich in om boeren en nomaden te leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten. Ethiopië is een land vol tegenstellingen en ongelijkheid. Naast grote groene velden en prachtige hoge bergen zijn er kurkdroge gebieden, waar mensen nauwelijks kunnen overleven. Ethiopië was ooit de graanschuur van de wereld, waar Koning Salomo rijkdommen ging halen. Ook nu nog exporteert Ethiopië koffie, groenten, snijbloemen en tarwe. Maar op tweehonderd kilometer afstand van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, beland je in een totaal andere wereld. Door klimaatverandering is de droogte in Ethiopië en omliggende landen regelmatig extremer is dan vroeger het geval was. De regenperiodes worden korter, waardoor waterbronnen leeg zijn en oogsten mislukken. Veel mensen hebben regelmatig dringend hulp nodig. In het district Sawena is de droge tijd van december tot en met februari. Dan volgt een kleine regentijd van maart tot juni. De grote regentijd is van juli tot november. Tot zo'n tien jaar terug viel er zeker tachtig dagen regen, maar de laatste jaren wordt dat steeds minder. In 2011 was er hongersnood in Ethiopië en ook in 2016 en 2017 dreigt steeds weer hongersnood. In het district Sawena wonen 80.000 tot 90.000 mensen, die vrijwel allemaal zijn getroffen door de droogte. Ruim 30.000 mensen krijgen voedselhulp van de Ethiopische overheid, maar die heeft onvoldoende geld om alle getroffen mensen te helpen. Daarom is de overheid blij dat de Ethiopische kerk ook hulp biedt. Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen hebben verrijkte voeding en peulvruchten nodig. Daarnaast is er meer drinkwater nodig voor gezinnen en voor hun vee. De waterbronnen drogen in snel tempo op. Ook is er onvoldoende hooi en stro om de dieren bij te voeren als ze te weinig voedsel kunnen vinden. Via uw bijdrage kan de Ethiopische Kerk extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. Belangrijkste inzet is om honger tegen te gaan, ondervoeding te behandelen en te zorgen voor toegang tot veilig (drink)water. Mensen krijgen voedsel, vee en droogte-bestendige zaden. De kerk behandelt ondervoede kinderen en leidt gezondheidswerkers op. Met uw hulp kan de kerk ook nieuwe waterbronnen slaan en beschadigde waterbronnen repareren. 1 voedselpakket voor 1 persoon voor 1 maand (15 kilo mais, 1,5 kilo bonen en 0,45 liter plantaardige olie) kost 10,50 euro. 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro. Op zondag 19 juli wordt gecollecteerd voor dit project. Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte noodhulp Ethiopië.

Collecte zondag 26 juli: Diaconie: HET PASSION: Wat doen zij? Zij gunnen dak,-en thuislozen een moment van rust en bezinning. Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak,-en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. Wilt u dit mooie project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantste Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Het Passion.

Collecte zondag 2 augustus: ZWO, MERCY SHIPS: Medische zorg voor ieder mens Mercy Ships begon met een droom:



ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Waarom een schip? 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen. Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma's en training & voorlichting. De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven. Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy vertrokken is. Op zondag 2 augustus wordt gecollecteerd voor dit project. Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte Mercy Ships.

Collecte zondag 9 augustus: Diaconie: VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Met duizenden vrijwilligers in het hele land komt Vluchtelingenwerk Nederland op voor de belangen van mensen. Wat wordt er allemaal geboden:- Begeleiding tijdens de asielprocedure. Soms zijn mensen van Vluchtelingenwerk aanwezig bij gesprekken met de IND en helpen met onderbouwen van de asielaanvraag- Begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en bij inburgering in ons land- Zo nodig wordt er ook hulp geboden bij gezinshereniging- Speciale aandacht voor kinderen om hun plek in de samenleving te vinden- Als er een woning beschikbaar komt wordt er ondersteuning geboden zodat mensen de weg weten te vinden in alle regels en gewoontes. Verder houdt Vluchtelingenwerk zich bezig met educatie: het is belangrijk dat bijv. scholieren in ons land inzicht hebben in de situatie van vluchtelingen. Daarvoor is speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Van harte aanbevolen deze collecte. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard onder vermelding van Vluchtelingenwerk. Dank u wel voor uw hulp.

Collecte zondag 16 augustus: ZWO, zending Kerk in Actie: RWANDESE KERK IS EEN PLEK VAN HOOP, HULP EN VERZOENING Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeentelieden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen uw steun voor het werk van de kerk in Rwanda. Wat kan de kerk doen met uw bijdrage? – voor 120 euro krijgt een jongere een training om een eigen bedrijf te kunnen starten – voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid – voor 277 euro wordt een gespreksleider over trauma's opgeleid. Op zondag 16 augustus wordt gecollecteerd voor dit project. Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte Rwanda. Bedankt voor uw steun. Kijk voor meer informatie op: [www.kerkinactie.nl/kerkrwanda](http://www.kerkinactie.nl/kerkrwanda)

Collecte zondag 23 augustus: Diaconie, VRIENDEN VAN DE HOOP Het belang van hulp, samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven. Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van De Hoop en stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Het gaat om hulpverlening die niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid, maar die wel uiterst belangrijk is voor mensen die bezig zijn om een nieuw leven op te bouwen. Sommige mensen zijn verslaafd (geweest), anderen worstelen met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die uit de prostitutie willen stappen. Uw gift kunt u overmaken naar: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantste Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Vrienden van de Hoop

Collecte zondag 30 augustus: Diaconie, STICHTING MANNA Zij bieden psychosociale, pastorale therapeutische hulpverlening en advisering op ambulante basis, vanuit een christelijke visie. Stichting Manna heeft een uitgebreid hulpverleningsaanbod. De aanpak en begeleiding vindt plaats op multidisciplinaire basis. Vanuit meerdere professionele disciplines worden de problemen in samenwerking begeleid. Hierdoor bestaat een grotere kans op succes aangezien de juiste expertise kan worden aangeboden. Wilt u deze Stichting financieel ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken naar: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantste Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Stichting Manna

Vervolg op volgende pagina >>





Vervolg op volgende pagina >>



Vervolg van: KOMENDE COLLECTES



Diaconie/Monica Bosman, 03-07-2020

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 5001, Subitem: 8.

**27-11-2020**

## **DIVERSE FINANCIËLE RESERVES**

Het College van Diakenen heeft diverse financiële reserves die dienen om arme en hulpbehoevende mensen te helpen c.q. te ondersteunen. In onze jaarlijkse begroting draagt het CvD er zorg voor dat er geen geld wordt opgepot maar dat er meer geld naar goede doelen gaat dan dat het CvD via collectes en vrijwillige bijdragen ontvangt.

Het Rechtsfonds valt onder het beheer van CvD en wordt ingezet om mensen in onze eigen regio, binnen of buiten onze kerkgemeenschap, te helpen die acuut extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij gaat het om relatief kleine bedragen. De keuze om iemand te ondersteunen gebeurt niet willekeurig maar weloverwogen en zonodig na goedkeuring van diaconie. In veel gevallen beslist het Rechtsfonds zelf, alleen bij bijzondere uitgaven of situaties is er overleg met diaconie. In het verleden heeft het CvD een legaat toegewezen gekregen; het geldbedrag is gebruikt om te beleggen bij Oikocredit. Oikocredit maakt het voor mensen in de arme landen mogelijk om met behulp van een startkapitaal een bedrijf te beginnen; het startkapitaal van Oikocredit is een lening die de mensen weer in termijnen terugbetalen. Door het interen op het vermogen van CvD wordt het mogelijk gemaakt om projecten in arme landen financieel te doneren. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

maakt deel uit van het CvD en bekommert zich over de toekenning van deze donaties. Als voorbeeld wordt verwezen naar de coronacrisis; deze crisis had en heeft tot gevolg dat, door een (tijdelijke) lock-down in arme landen, mensen hun werk en dus hun inkomsten (tijdelijk) kwijt raken en daardoor niet of onvoldoende te besteden hebben voor voedsel. Om die mensen te helpen worden organisaties, die in die landen actief zijn, financieel gesteund met substantiële bedragen. Andere voorbeelden: het steunen van het organisaties die actief zijn in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen (overstroming, aardbeving, verloren oogsten door droogte of aantasting van bv sprinkhanen) of oorlog. Dit jaar hebben we gekozen voor het extra steunen van de volgende organisaties: Rode Kruis, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen en de Voedselbank.



Diaconie/Monica Bosman, 27-11-2020

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 5323, Subitem: 8.