

**02-02-2016**

## **Desiderius Erasmus, rebel tegen wil en dank**

Erasmus van Rotterdam (1466-1536) is een wereldwijd beroemd priester-geleerde en Nederlands grootste humanist. Hij leefde in een tijd van talloze oorlogen, waaronder die door pausen bedreven. De Turken stonden twee keer voor Wenen. Erasmus had in dat kader een pacifistische instelling, maar vond wel dat de christelijke gemeenschap zich tegen de Turkse opmars moest beschermen. De rooms-katholieke kerk zuchtte onder schandalen rond de kerkelijke leiders. Erasmus was in een felle discussie gewikkeld met Luther. Erasmus heeft zeer veel gepubliceerd en van al die publicaties mag het kleinere boekwerk *Loof der Zotheid* wel zijn populairste genoemd worden. In dat werk wordt vooral de spot gedreven met corrupte kerkelijke en wereldlijke leiders, schijnheilige kloosterlingen, heiligenverering, zeverende theologen, schoolmeesters, ijdele mannen en vrouwen. Hij zou daarmee onze eerste conferencier en cabaretier kunnen zijn. Hij had enorme kritiek op de Kerk. Toch wilde hij die trouw blijven. Aan zijn sterfbed was geen priester aanwezig en hij werd begraven in de voormalige kathedraal van Bazel, die inmiddels, oh ironie, een protestantse kerk was geworden. Ons doel is de figuur van Erasmus zo veelzijdig mogelijk te plaatsen in zijn tijd en zijn invloed tot en met onze tijd te tonen. De inleiding wordt verzorgd door twee oud-docenten Nederlands van het Trevianum in Sittard. De presentatie bestaat uit een kleurrijke en speelse powerpoint met toelichting van iets meer dan een uur. Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van 6 februari tot 26 juni 2016 wordt in het Goudamuseum een tentoonstelling gehouden over Erasmus, ter gelegenheid van de 500e verjaardag van het verschijnen van zijn werk *Novum Instrumentum*. Via de link [www.museumgouda.nl](http://www.museumgouda.nl) vindt u meer informatie hierover.

datum

dinsdag 2 februari 2016

tijd

14.30 - 16.30 uur

plaats

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard

inleiders

Harry Palmen en Lars Hansson

contactpersoonaanmelden

Evelien Heijna [evelienheijna@hotmail.com](mailto:evelienheijna@hotmail.com) , of tel. 046-4527990

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Hans Pelman, 02-02-2016

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),

Nieuwsid: 1291, Subitem: 218.

**06-04-2016**

## **Verborgen motieven**

In onze gedigitaliseerde samenleving geloven we dat alles aan het licht kan komen. Technisch is het mogelijk alle bronnen en bestanden met elkaar te verbinden. Wij leven in de tijd van Wikileaks.

Maar is deze openheid op alle terreinen van het leven ook werkelijk het geval? Laat staan gewenst.

Deze lezing gaat over verborgen motieven. Wat wij in ons gedrag laten zien gaat soms terug op ervaringen die we niet zo maar onder woorden kunnen brengen. Of het nu gaat om vreugde of verdriet, er zijn dingen die soms langs een omweg werken en vernieuwing te weeg kunnen brengen. In deze lezing wordt dit toegelicht met indrukwekkende voorbeelden uit de wereldliteratuur.

Heine Siebrand is verteller, emeritus remonstrants predikant en godsdienstfilosoof. Hij promoveerde in Groningen op een studie over het lezerspubliek van Spinoza en was studentenpredikant in Groningen en Utrecht. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceerde onder meer Voetangels & Klemtonen (samen met Yvonne Hiemstra).

Voor meer informatie zie [www.heinesiebrand.nl](http://www.heinesiebrand.nl)

datum

woensdag 6 april 2016

tijd

19.30 - 21.30 uur

plaats

Johanneskerk Sittard

inleider

Heine Siebrand

contactpersoon aanmelden

Nelleke de Kruik ; [nelleke.dekruik@xs4all.nl](mailto:nelleke.dekruik@xs4all.nl) , tel. 043-3671730 ; mobiel 06-38 25 42 36

kosten

-7,50

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Hans Pelman, 06-04-2016

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),

Nieuwsid: 1293, Subitem: 218.

**27-09-2016**

## **Ethische en maatschappelijke vragen**

Vluchteling-zijn

Nederland heeft een rijke traditie in de opvang van mensen die, om verschillende redenen, hun thuisland zijn ontvlucht op zoek naar veiligheid. Naast de internationale wetgeving geeft ook de Bijbel ons richtlijnen hoe we met deze vluchtelingen dienen om te gaan. Nederland heeft zelf echter weinig ervaring met vluchten want in de historie komt het slechts sporadisch voor dat Nederlanders moesten vluchten. Wij hebben dus ook minder ervaring met wat het 'vluchteling-zijn' betekent. Als we vluchtelingen willen begrijpen dan is het zinvol om erbij stil te staan bij wat het is om vluchteling te zijn. In deze bijeenkomst staan we kort stil bij de historie van de komst van vluchtelingen. Samen met ervaren medewerkers van Vluchtelingenwerk en ervaringsdeskundigen willen we door korte lezingen en groeps gesprekken een antwoord vinden op drie vragen: 1. Wat betekent het voor een mens om te (moeten) vluchten? 2. Wat verwacht een vluchteling van het gastland? 3. Wat brengt een vluchteling ons?

De mens staat hierin centraal. We willen de mens als vluchteling en de mens als gast beter begrijpen want het samenleven in een goede balans begint bij begrip. We besteden daarbij ook aandacht aan de communicatie met mensen die als vluchteling komen. Inleider: Dick Haster

Wanneer: 27-09-2016 19.00-22.30 uur, kosten -5,- Waar: Johanneskerk Informatie: Dick Haster, tel.: 046-4523398 dikhas@home.nl. Aanmelden: Gebruik voor aanmelding het aanmeldformulier op de website of stuur een email naar kringenwerkWM@gmail.com.

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Gerdien Zwartkruis, 27-09-2016

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 2013, Subitem: 218.

[ Verdieping -Bezinning -Communicatie> Interkerkelijk Kringenwerk  
]

**26-11-2016**

## **Theologie en Filosofie**

Islam, Christendom, Jodendom - Samen leven

Het gezicht van de islam is voor velen een pokerface vol geweld en intimidatie. Het gezicht van het christendom is voor velen een rimpelig gezicht op weg om te verdwijnen. Het gezicht van het jodendom is geharnast tegen infatah. In deze kring wordt gezocht naar overeenkomsten tussen de godsdiensten op basis waarvan het mogelijk moet zijn met elkaar in vrede en met respect voor elkaar te kunnen leven. Door middel van een power point worden de fundamentele uitgangspunten van de Islam op een rijtje gezet; de historie vanaf Mohammed wordt beschreven in de Hadith, geloofsregels en de praktijk van elke dag voor de islamiet. Alleen al de misvatting, dat christendom meerdere goden heeft en de islam maar een God, lijkt het onmogelijk te maken met elkaar samen te leven. Aan de hand van een aantal vragen gaan we na hoe islamieten, christenen en joden aankijken tegen deze wereld, die op dit moment vaak weinig goeds biedt. Bovendien kunnen we hierbij onze opvatting over de opvang van vluchtelingen aan de orde stellen. De inleider schets het kader, waarin we met elkaar van gedachte wisselen over de gevolgen (positief en negatief ) van het islamitisch denken en doen. Het kan een leerzame boeiende avond worden! Inleider: John Schreurs

Wanneer: 22 oktober, 26 november, 28 januari 2017, 25 februari, 20.00-22.00 u Waar: eerste avond Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen Informatie John Schreurs, 046-4743249, email famschreurs@live.nl Gebruik voor aanmelding het aanmeldformulier op de website of stuur een email naar kringenwerkWM@gmail.com. Filosofiekring Sittard

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Gerdien Zwartkruis, 26-11-2016

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 2014, Subitem: 218.

[ Verdieping -Bezinning -Communicatie> Interkerkelijk Kringenwerk  
]

**29-11-2016**

## **Filosofiekring Sittard**

Op deze filosofiekring bespreken wij boeiende en toegankelijke filosofische teksten, die in de filosofiegeschiedenis een belangrijke rol spelen. Veel filosofen hebben over maatschappelijke kwesties geschreven en voor meer vrijheid gepleit. Omdat vrijheid een verworvenheid van onze parlementaire democratie is, omdat men niet altijd onder vrijheid hetzelfde verstaat en omdat onze vrijheden in het kader van de 'strijd tegen het terrorisme' (nodeloos?) worden beperkt, verdient dit thema onze aandacht, willen wij in vrijheid kunnen blijven leven. Bij de bezinning op wat vrijheid is, laten wij ons op deze filosofiekring uitdagen door Over vrijheid (ISBN 9789053527825; -19,90) van de Engelse filosoof John Stuart Mill (1806-1873). Deze vooruitstrevende denker geeft door hem gewenste vormen van vrijheid aan, maar daagt ook uit tot meedenken en discussie: met welke vormen van vrijheid zijn onze maatschappij en wijzelf gediend, welke beperkingen van vrijheid zijn ongewenst en hoe hangen vrijheid en verantwoordelijkheid samen? Inleider: dr. W.J Lamfers  
Wanneer: 1 en 29 november, 13 december 2016. 17 januari, 14 februari, 14 en 28 maart 2017. Van 20.00-22.00uur. Waar Johanneskerk Inlichtingen en: aanmelden: dr. W.J. Lamfers (046-2046071; wimlamfers@gmail.com

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Gerdien Zwartkruis, 29-11-2016

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 2015, Subitem: 218.