

09-03-2016

Indiase avond project Dali kinderen

Op 9 maart organiseren de ZWO groepen van Geleen Beek een Indiase avond in de ontmoetingskerk in Geleen. Op het programma staan een Indiase maaltijd, muziek en informatie over het project. Met verhalen en beeldmateriaal hoort en ziet u wat er gedaan wordt om kinderen en hun familie een beter bestaan te geven.

De maaltijd begint om 17.45 u.

Dalits zijn kastenloze mensen die vaak in een uitzichtloze situatie moeten leven. De Indiase organisatie CARDS helpt al 35 jaar Dalit kinderen zich beter te ontwikkelen en zo uit hun achterstand situatie te komen. De ZWO-groepen van Geleen Beek Urmond én Sittard Grevenbicht steunen twee jaar lang dit CARDS project via kerk in Actie.

Wilt u mee-eten, meldt u zich dan vóór 2 maart aan bij* Wim Hendriks (tel. 046-4755734, wpt_hendriks@hetnet.nl) of* Joke van der Steen (tel. 046-4584618, vander_steen@zonnet.nl).

De kosten voor deze maaltijd bedragen → 5,-, en

kunt u voldoen op de avond. U kunt ook na de maaltijd pas komen om 19.45 u. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Het programma ziet er als volgt:* 17.45 ontvangst met om 18.00 Indiase maaltijd in de Herberg van de Ontmoetingskerk van Geleen, daarna koffie of thee drinken in de ontvangsthal.* 19.45 ontvangst in de kerkzaal, met om 20.00 aanvang informatieve deel van de avond, verhalen en beeldmateriaal over het project 'onderwijs voor Dalit kinderen.'



ZWO/Gerdien Zwartkruis, 09-03-2016

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1545, Subitem: 201.

31-05-2016

Steun Dalit kinderen in India

Het aantal kinderen in ons land dat opgroeit in armoede is groot en stijgt. Meestal hebben ze wel te eten en ze gaan naar school. Maar ze leven in de marge en doen onvoldoende mee aan zaken die het leven beter maken, zoals sporten, muziek maken, met vakantie gaan. Het blijkt moeilijk om uit de armoede te komen. En dan is Nederland nog een rijk land en heeft het christendom veel invloed gehad op de samenleving. Vergelijken we onze situatie met die van India, dan zien we daar ook arme mensen (en heel erg rijke!). De Dalits zijn het slechtst af. Zij zijn kasteloos en worden wel onaanraakbaren genoemd. Dat zijn mensen die zo vies zijn dat je er niet aan moet komen. Verschoppelingen zeggen wij. Ze moeten zwaar en smerig werk doen voor weinig geld. Sterft een Dalit bij gevaarlijk werk, dan wordt er gewoon een nieuwe ingezet. En het is hun eigen schuld. Ze zijn gereïncarneerd als Dalit, omdat ze in hun vorige leven slecht hebben geleefd. Eigen schuld dus. Zulke mensen hoef je niet te helpen.



Officieel heeft de regering het kastenstelsel afgeschaft. Dat politieke besluit heeft in de praktijk nog onvoldoende resultaat. Wel is er extra geld voor scholing. Maar dat komt niet altijd bij de Dalits. Die kennen hun rechten niet, mede omdat weinigen kunnen lezen. Ook is er een soort WW van 3 maanden als ze geen werk hebben. Maar ook dat is veel te weinig bekend. De uitkeringsinstantie houdt het geld achter. Er is veel ondersteuning van Dalits nodig, om hun leefomstandigheden te verbeteren. Opleiding en ontwikkeling is daarvoor noodzakelijk.

De Christelijke Indiase organisatie CARDS wordt geleid door Dalits die zich omhoog hebben weten te werken. Kinderen worden voor en na schooltijd opgevangen in Bala Bata schooltjes, waar ze bijles krijgen van studerende Dalits. Ze leren over hygiëne (tandenpoetsen met een vezelig takje, gebruik toiletten) en er wordt gewerkt aan hun gevoel van eigenwaarde. Dat is hard nodig, want in de klas zitten ze achteraan. Via de kinderen komt CARDS ook in aanraking met de ouders. Die informeren ze over de financiële ondersteuning van de overheid bij werkloosheid en voor scholing van de kinderen. Ook leren ze Dalits om groenten te kweken bij hun huis om gezonder te leven. De zaden worden verstrekt en het tuinieren wordt hen geleerd. Gezondheidscentra worden opgezet en bemenst met Dalit artsen. Want er is al best wat bereikt. Het mooie is dat het lukt om Dalits die verder mochten leren te betrekken bij de projecten.

U ziet het. In Nederland is nog veel te doen. In India heel erg veel. Kansen voor christenen om te laten zien wat christen zijn betekent. Naastenliefde handen en voeten geven. Al tientallen jaren steunt Kerk in Actie de organisatie CARDS vooral met geld. Want mensen hebben ze zelf wel. Er is al veel bereikt door CARDS. Maar het werk is nog lang niet klaar. Zo'n omslag vergt een generatie. Maar een ondersteuning is daarvoor wel noodzakelijk. Als u wilt, kunt u dit project steunen. De ZWO groepen van Geleen, Beek, Urmond en Sittard Grevenbicht vragen 2 jaar lang aandacht en geld voor de Dalits. Wilt u niet wachten op de komende collectes, dan kunt u uw bijdrage overmaken via de ZWO rekening van uw eigen kerkelijke gemeente. De gift mag u van de belasting aftrekken. Zet u wel de bestemming er bij (CARDS)? Het IBAN nummer van ZWO Sittard Grevenbicht is NL33 INGB 0001 0589 57 t.n.v. ZWOcomm.pkn Sittard. Hebt u overigens het door DALIT kinderen kleurig bedrukte doekje gezien op het prikbord? Als dank. Leuk he?

Ger Reijnen

Voorzitter ZWO Sittard Grevenbicht

ZWO/Hans Pelman, 31-05-2016

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1753, Subitem: 201.

[ZWO> Algemeen]

06-10-2016

OOGSTMARKT

Op 6 en 13 november willen we weer onze jaarlijkse oogstmarkt organiseren.

Er zal weer van alles te koop zijn zoals: potjes jam, siroop, appelmoes, zakken noten en appels. Ook diverse soorten zelfgebakken cake en wafels. Maar er kan nog altijd wat bij. Het is gewoon erg leuk als er veel verschillende mensen wat willen bijdragen. De opbrengst gaat weer naar Shabai: Elisabeth den Boer, die in China veel werk verzet voor arme gezinnen. Ze geeft o.a. nu ook de mensen die met kinderen werken trainingen, zodat de kinderen betere verzorging krijgen. Dit jaar willen we naast de oogstproducten nog puzzels en spellen verkopen. Graag meebrengen op de dag van de verkoop.

Iet den Boer



Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1922, Subitem: 201.

27-11-2016

Op zondag 27 november willen we aandacht besteden aan de actie van Solidaridad

Dit jaar is het thema Suiker

Suiker: Zoete belofte, bittere bijmaak. Bijna iedereen houdt van suiker. Een lekker stuk taart of een koekje: alleen al de gedachte eraan maakt ons blij. Helaas heeft de productie van deze zoete belofte vaak een bittere bijmaak. Door de loodzware arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers is chronisch nierfalen een ware epidemie in Midden-Amerika, die elke dag levens eist.

Help suikerrietkappers in El Salvador

Suikerrietkappers werken in oogstperiodes 6 à 7 dagen per week keihard in de brandende zon. Omdat zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het schamele stukloon nemen ze nauwelijks tijd voor rust- en drinkpauzes. Het gebrek aan rust, schaduw en voldoende schoon drinkwater leidt bij velen tot chronisch nierfalen.

Solidaridad in actie

In de adverbsperiode vraagt Solidaridad steun voor suikerrietkappers in El Salvador. Als suikerriet op een duurzame manier wordt geproduceerd, kan de opbrengst de levens van duizenden mensen in El Salvador verbeteren. Suikerrietkappers hebben recht op veilige arbeidsomstandigheden. Met eenvoudige maatregelen als voldoende schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden. Suiker zou voor niemand een bittere bijmaak moeten hebben! Helpt u mee?

Hoe draagt u zelf bij aan suiker zonder bittere bijmaak?

Wanneer iedereen kleine stappen zet, bereiken we grote veranderingen. Dit kunt u doen:

Vraag producenten van uw dagelijkse boodschappen naar de (duurzame) herkomst van rietsuiker. Via hun website of de contactgegevens op de verpakking.

Kies voor producten met de labels Fairtrade en Max Havelaar.

Vertel dit verhaal aan een vrienden, kennissen en familieleden, zodat steeds meer mensen een duurzame keuze maken.

ZWO/Hans Pelman, 27-11-2016

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2024, Subitem: 201.

