

**21-06-2014**

## **Gemeentelid Elly Meyers op de planken**

Gemeentelid van de PGSG Elly Meyers speelt mee in een aantal voorstellingen van toneelgroep Ons Genoegen uit Genhout. Dit gezelschap treedt van 11 tot en met 14 september op in het openluchttheater Bovenste Hoeve van Printhaggen in Genhout.

Elly speelt een deftige, bekakte dame, de echtgenote van de dorpsdokter. Met mooie jurken aan en een pruik op. Wie Elly kent weet dat dat wel even wennen zal zijn.

Ook Elly's blindengeleidehond heeft een rol gekregen in het toneelstuk als *Vivaldi's* hond van de soldaten.

Op de website van de toneelvereniging staat over het theaterstuk het volgende te lezen:

Toneel, muziek, zang en dans komen samen tijdens Openluchttheater De Inspecteur. Ruim 1.500 gasten gaan van 11 tot en met 14 september 2014 genieten van dit fantastische evenement in Genhout. Een evenement dat volledig is aangekleed in een 19e eeuwse stijl, van parkeren tot het afsluitende feest.

75 toneelspelers uit de hele gemeente Beek, een muzikaal gezelschap en zangkoor zorgen vier dagen lang voor een theaterstuk dat u nooit meer zult vergeten. Het indrukwekkende decor van ruim 50 meter breed, de klassiek aangeklede locatie (Hoeve Printhaggen), een heerlijk diner vooraf en een gezellige naborrel maken het evenement compleet. De organisatie van Openluchttheater De Inspecteur is in handen van Stichting Genhout Samen, een samenwerkingsverband van alle Genhoutse verenigingen. Zij werken in 2014 nauw samen met vrijwilligers en toneelspelers uit de hele gemeente Beek. Openluchttheater De Inspecteur wordt daardoor in 2014 het podium voor cultureel Beek.

De nieuwe fontein op het marktplein wordt feestelijk geopend door de burgemeester onder de schetterende klanken van de fanfare. Een pijnlijke onderbreking, een ruiter met het bericht dat er een inspecteur van de regering op komst is. Incognito. De burgemeester, even corrupt als de rechter, de schoolmeester, ziekenhuisdirecteur en vele anderen in het kleine stadje, trillen op hun benen...'

Willy de Koning, 21-06-2014

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl), Nieuwsid: 804, Subitem: 196.



**13-07-2014**

## Wie gaat er mee op reis in de voetsporen van Paulus?

Wij willen een reis naar Turkije organiseren voor iedereen die maar mee wil. De bedoeling is dat deze reis plaats vindt in september 2015. Het doel van de reis is naast ontspanning en ontmoeting met elkaar, maar ook samen beleven hoe de geschiedenis van het geloof tot stand is gekomen.

Nu we in een tijd zitten waarin we veel praten over samengaan, zou het mooi zijn als er mensen van de verschillende gemeenten mee gaan, dan denken we aan gemeenteleden van Sittard-Grevenbicht, Geleen-Beek-Urmond, Vrangendael. Dit is een unieke manier om elkaar te leren kennen.

Ton Dorrestijn en Marijke Pelman hebben al wat gebrainstormd over de route van deze reis. Een voorstel is om te starten in het monumentale Istanbul en dan naar het zuiden van Turkije af te reizen via Troje, Efeze naar Antalya waar we in de voetsporen van Paulus treden. Hiernaast ziet u de voorgestelde reisroute.

Wij willen graag weten hoeveel mensen serieuze interesse in de deze reis hebben. Bij voldoende deelname wordt deze reis verder uitgewerkt en vindt er in oktober een bijeenkomst plaats waar de reis wordt toegelicht en gepresenteerd. We kunnen dan ook precies aangeven hoeveel dagen deze reis duurt en wat de exacte prijs zal zijn. Op dit moment gaan we er vanuit dat het een 15-daagse reis wordt.

Heeft u interesse dan kunt u dat aangeven via een mail aan: Ton Dorrestijn : [a-dorrestijn@home.nl](mailto:a-dorrestijn@home.nl)  
Marijke Pelman: [marijke.pelman@home.nl](mailto:marijke.pelman@home.nl)  
Wij hopen natuurlijk op heel veel deelnemers.



Hans Pelman, 13-07-2014

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 817, Subitem: 196.

**05-08-2014**

## **Geboren Shengmei Salome**

Tao en Elisabeth (Shabai) hebben op 5 augustus een dochtertje gekregen. Ze heet Shengmei Salome. Shengmei (spreek uit sjungmeej ) betekent "zuivere schoonheid".

Moeder en kind maken het goed.

Groeten van een overgelukkige oma



Hans Pelman, 05-08-2014

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 821, Subitem: 196.

**14-09-2014**

## 15-daagse reis naar Turkije

Er is inmiddels meer nieuws over de 15-daagse reis naar Turkije!!

De reis is gepland van 28 september 2015 tot 12 oktober 2015. Als er 15 mensen deelnemen kan de reis door gaan. Er zijn 10 mensen die aangegeven hebben zeer geïnteresseerd te zijn in de reis. We hopen dat er dus nog minimaal 5 personen mee willen gaan.

Bij minimaal 15 personen bedraagt de prijs – 1129 per persoon  
Bij minimaal 20 personen bedraagt de prijs – 1029 per persoon'

We vertrekken vanuit Düsseldorf naar Istanbul en terug van Antalya naar Düsseldorf. De prijs is op basis van halfpension.

Opgeven kan bij Marijke Pelman of Ton Dorrestijn. Via de mail: [marijke.pelman@home.nl](mailto:marijke.pelman@home.nl) en/of [a.dorrestijn@home.nl](mailto:a.dorrestijn@home.nl) of per telefoon: Marijke: 046-4854362 Ton: 046-4857835

Als er genoeg deelnemers zijn, dan wordt er in oktober een bijeenkomst gehouden, iedereen krijgt hiervoor een uitnodiging.

Onderstaan vinden jullie een beschrijving van het programma. Het ziet er dus erg interessant uit.

Dag 1 (28/9): Düsseldorf → Istanbul Transfer naar het hotel in Istanbul, waar we twee nachten verblijven.

Dag 2 (29/9): Monumentaal Istanbul In de antieke tijd was Istanbul bekend als Byzantium. Daarna werd het, onder de naam Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse rijk. We bezoeken het meest indrukwekkend monument uit die periode, de Hagia Sophia, die in de 6e eeuw door keizer Justinianus werd gebouwd als een kerk. Wandelend over het hippodroom bereiken we de Blauwe Moskee, die bijzonder tegelwerk heeft. Hierna bezoeken we het 15e-eeuwse Topkapipaleis, dat nu een museum met prachtige schatkamers is. We bezoeken de schatkamers. Een bezoek aan de harem verblijven is niet inbegrepen.

Dag 3 (30/9): Osmaans Bursa Via de hangbrug verlaten we het Europese vasteland en reizen we naar Azië. Hier steken we met de veerboot de Zee van Marmara over. We rijden door naar de vroegere Osmaanse hoofdstad Bursa, waar we overnachten. Deze stad wordt ook wel 'de groene stad' genoemd, vanwege de parkachtige omgeving en de groene kleur van een aantal monumenten. We zien prachtige voorbeelden van vroeg-Osmaanse bouwkunst: de Groene Moskee, graven van de sultans, de Ulumoskee en het Muradiyecomplex, met mooi versierde tombes. (

Dag 4 (1/10): Troje De antieke stad Troje is een van de belangrijkste opgravingen ter wereld. De stad werd in de 19e eeuw opgegraven door de Duitse amateurarcheoloog Heinrich Schliemann. Hij dacht toen dat hij de schat van koning Priamos had gevonden. De legendarische verhalen uit de Ilias van Homerus komen hier weer tot leven. Ons hotel staat in Ayvalik of Burhaniye.

Dag 5 (2/10): Het antieke Pergamon Via de Turkse westkust komen we aan in Bergama, het vroegere Pergamon, waar het perkament werd uitgevonden. Deze antieke stad maakte in de 2e eeuw v. Chr. een ongekende bloei door. Dat is terug te zien in de restanten van het Zeusaltaar en de beroemde bibliotheek, die ooit ruim 200.000 boeken herbergde. Het zeer steil gebouwde theater is ook indrukwekkend. In de benedenstad bezoeken we het Asclepion, dat een belangrijk centrum van medische kennis was. Daarna gaan we naar het museum dat de geschiedenis van Pergamon vertelt. We overnachten in Kusadasi.

Dag 6 (3/10): Efeze Efeze was in de oudheid een van de rijkste steden, maar werd door verzanding van de haven verlaten. Het is nu een van de best bewaarde antieke steden van het Middellandse Zeegebied. Al meer dan honderd jaar is men bezig met de opgravingen, die grote delen van de stad inmiddels hebben blootgelegd. We brengen een uitgebreid bezoek aan de ruïnes en zien onder andere de tempel van Hadrianus, de agora en de Celsusbibliotheek. Door de meandervlakte rijden we naar ons hotel in Pamukkale.

Dag 7 (4/10): UNESCO-werelderfgoed Pamukkale Pamukkale betekent 'kasteel van katoen' in het Turks. Als u de sneeuw witte kalkterrassen ziet, begrijpt u waarom. Het aanzicht van de terrasvormige hete kalkbaden, die door de natuur zijn gecreëerd, is sprookjesachtig mooi. Vervolgens bezoeken we de Romeinse stad Hierapolis. Hier bekijken we onder andere de ruïnes van thermen, een basilica en een theater. Ook zien we de grootste antieke begraafplaats van Anatolië. Op weg



naar ons hotel in Antalya laat een bekendetapijthandelaar ons zien hoe Turkse tapijten worden vervaardigd.

Dag 8 (5/10): Antalya Vandaag een vrije dag om de indrukken van de afgelopen week op ons te laten inwerken.

Dag 10 (6/10): Cilicië Via de spectaculaire Cilicische kustweg rijden we naar Silifke.

Onderweg bezichtigen we de strategisch gelegen kruisriddersvesting van Anamur, die een van de grootste en meest imposante vestingen van Turkije is. Ook zien we de oude Byzantijnse spookstad Anamurium, een naam die de wijde kaap betekent. Op de vervallen muren nestelen nu ooievaars. Nabij Silifke, waar keizer Frederik Barbarossa tijdens de derde kruistocht in een rivier verdronk, bezoeken we de Hemel- en Helgrotten. Ons hotel staat in de omgeving van Silifke of Mersin.

Dag 11 (7/10): Cleopatra en Paulus In Tarsus, de stad waar Cleopatra en Marcus Antonius verliefd op elkaar werden, passeren we Cleopatra-poort, een Romeinse toegangspoort tot de stad. Toch is Tarsus vooral de stad van Paulus: de apostel werd hier geboren en zou Tarsus op zijn beroemde missionarisreizen meerdermalen hebben bezocht. We zien de Paulusbronnen die, volgens de overlevering, geneeskrachtig water hebben. Ten oosten van Nigde staat het Gümüslerklooster, een uit de rotsen gehakt klooster. Hier zien we de best bewaarde Byzantijnse fresco's van Cappadocië. We verblijven drie nachten in of nabij Urgüp.

Dag 12 (8/10): Tussen de tufsteen Tien miljoen jaar geleden ontwikkelde het wonderlijke landschap van Cappadocië zich na enkele vulkanische erupties. Er werd een laag tufsteen afgezet en door erosie werd een boeiend en haast buitenaardse landschap gevormd. We bezoeken de ondergrondse stad Kaymakli, die op een grote Zwitserse gatenkaas lijkt. We zien hier overal gangen, raampjes en andere doorkijkjes. Om echt te kunnen genieten van de duizenden tufsteenformaties, maken we een wandeling in Orthahisar, een authentiek dorpje. Hier bewonderen we stenen huizen, de burcht en interessante kerkjes. In Göreme zien we enkele rotskerken, die veelal versierd zijn met prachtige fresco's.

Dag 13 (9/10): Meer Cappadocië We wandelen door de Zelvevallei, die nog tot 1952 was bewoond. De kerkjes hier stammen waarschijnlijk uit de periode van de 9e tot de 13e eeuw. In Pasabag zien we zuilen met bizarre vormen, die misschien wel de mooiste van heel Cappadocië zijn. Ook bekijken we in het dorpje Üçhisar een rots vol grotwoningen, die boven het dorp uittorent. Onderweg leren we ook van alles over de authentieke tapijtknoopkunst.

Dag 14 (10/10): De Zijderoute naar Konya Langs de oude karavaanroute, die deel uitmaakte van de oude Zijderoute naar China, rijden we richting Konya, waar we overnachten. Onderweg zien we verschillende karavanserai's en bezoeken we de grootste van deze karavaanplaatsen, de Sultanhani. Deze werd in de 13e eeuw door de Seltsjoeken opgezet en heeft een prachtig versierde poort. In Konya gaan we naar het Mevlanamuseum in het voormalige klooster van de dansende derwisjen. Mevlana was een islamitische filosoof met een groot aantal volgelingen, die georganiseerd waren in een orde die werd verboden nade stichting van de

Turkse republiek.

Dag 15 (11/10): Aspendos Via het Taurusgebergte bereiken we Aspendos, een stad die op de vruchtbare vlakte van Zuid-Turkije ligt. We zien hier het goed bewaarde Romeinse theater, dat gebouwd is in de 2e eeuw onder het regime van Marcus Aurelius. Het theater bood plaats aan ruim 20.000 toeschouwers en wordt nu nog regelmatig gebruikt voor voorstellingen. We zien ook het aquaduct van Aspendos, dat prachtig ligt, met het imposante Taurusgebergte op de achtergrond. We overnachten in Antalya.

Dag 16 (12/10): Antalya Düsseldorf  
(Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.)

We hopen op veel deelnemers.

Hans Pelman, 14-09-2014

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 837, Subitem: 196.