

29-04-2013

Actie van Amnesty International: IKSCHAAMMEDIËP

Ieder jaar worden in Nederland duizenden vreemdelingen opgesloten. Niet omdat ze iets strafbaars hebben gedaan, maar omdat ze wachten op uitzetting of op behandeling van hun asielerzoek.

Amnesty voert de komende maanden campagne voor een humaner beleid.

Volgens de Nederlandse wet is het opsluiten van vreemdelingen alleen toegestaan als uiterst middel: *Ultimum remedium*, ofwel: Als er een lichter alternatief is, moet dat voorrang krijgen boven detentie.

Er kunnen alternatieven worden aangewend, zoals het opleggen van meldplicht, het in beslag nemen van reisdocumenten en een garant- of borgstelling.

Amnesty deed in 2011 onderzoek naar de manieren waarop het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Australië alternatieven voor vreemdelingendetentie inzetten. Dit onderzoek bevat waardevolle lessen voor ons land.

De komende maanden zal er campagne gevoerd worden onder de naam IKSCHAAMMEDIËP

Een voorbeeld van wat we kunnen doen is een groetenkaartje sturen naar mensen die in Nederland in detentie zitten. Dit zal ze ondersteunen. Amnesty geeft uw kaart mee aan vrijwilligers die vreemdelingen in de centra bezoeken.

Voorbeeldgroet:

Ik denk aan jullie. Ik hoop dat de Nederlandse overheid snel zal inzien dat uw situatie aandacht verdient en verbeterd moet worden. Veel sterkte in deze nare tijd.

De adressering is:

Amnesty International

t.a.v. Servicecenter

Postbus 1968

1000BZ Amsterdam

Meer weten: www.amnesty.nl/vreemdelingendetentie Deze informatie heb ik o.a. gehaald uit het blad Amnesty in Actie

Hans Pelman, 29-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,

Nieuwsid: 569, Subitem: 43.

10-12-2013

Extra mededeling van Amnesty International

Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt op dinsdag 10 december herdacht dat het 65 jaar geleden is, dat de Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen en ondertekend door vele landen. Ter gelegenheid hiervan zijn er extra activiteiten.

Er zullen op zondag 8 december bij ons in de kerk, naast de brieven, ook petitielijsten liggen om te ondertekenen. We willen hiermee de Koptische Christenen steunen, die in Egypte lijden onder sektarisch geweld. Er zijn onder meer graven vernield en kerken verwoest. Misschien zag u dit ook op t.v. We roepen de Egyptische autoriteiten op om de Kopten te beschermen, het geweld te stoppen en onderzoek te doen naar de daders.

Daarnaast is er een wereldwijde schrijfmarathon. Amnesty doet hieraan mee in Geleen. Informatie zal ik ophangen op het prikbord in de kerk.

Verder is er een stand, waar u kaarsen en andere artikelen kunt kopen.

Hans Pelman, 10-12-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 668, Subitem: 43.

