

**14-05-2015**

## **Symposium Urmond 200 jaar**

Symposium Vrijheid Urmond op 29 mei in de Protestantse kerk Urmond werd pas in 1815 Nederlands. Dat is dit jaar dus precies 200 jaar geleden. Vóór 1815 werd Urmond eeuwenlang door het Duitse Gulik en een paar jaren door Frankrijk bestuurd. In 1815 kwam daaraan een eind en ging Urmond tot Limburg en Nederland behoren. In het kader van de viering van dit 200-jarig jubileum organiseert de Stichting Vrijheid Urmond op 29 mei 2015 in de Protestantse kerk te Urmond het symposium **Urmond 200 jaar gelede**. Aanvang 19.30 uur. Er zijn lezingen over historisch Urmond, de verhalenbundel **Urmond rond 1815** (met een bijdrage over de Protestantse gemeente) wordt gepresenteerd en een expositie van oude kaarten, schetsen en foto's wordt geopend. Het symposium is gratis toegankelijk. Indien u het symposium wilt bijwonen, is het gezien de beperkte plaatsruimte zaak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via [info@vrijheidurmond.nl](mailto:info@vrijheidurmond.nl) of [hmra.wijnands@kpnmail.nl](mailto:hmra.wijnands@kpnmail.nl). Meer informatie over de Stichting Vrijheid Urmond en het programma van de verdere festiviteiten rond het jubileum op zondag 7 juni 2015, waarin de Protestantse kerk weer een centrale rol speelt, vindt u op [www.vrijheidurmond.nl](http://www.vrijheidurmond.nl).



PGGBU/PGGBU, 14-05-2015

Bron: historisch archief van [www.pggbu.nl](http://www.pggbu.nl),  
Content-Id: 1146, Groep: 201;202;210;.

[ PGGBU> Kerkgebouw ]

**19-11-2015**

## **Radio Kerkdienst**

START Radio

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015

Bron: historisch archief van [www.pggbu.nl](http://www.pggbu.nl),  
Content-Id: 1475, Groep: 202;210;.

[ PGGBU> Kerkgebouw ]

**17-12-2015**

**Kijk eens naar de boekentafel!**

Boekentafel..?

Nou, dat is wel een heel groot woord, voor het kleine stapeltje dat nu even bovenin de vitrinekast in de hal van de Ontmoetingskerk ligt. Ik heb namelijk voor de jaarwisseling een paar dagboekjes 'Dag-in-dag-uit 2016' voor de liefhebbers laten komen. De prijs is → 5,90. En daarbij ook enkele maandkalendertjes 'Perspectief' en 'Wegwijzer', die maar een klein plekje vragen, bij de telefoon, op tafel of nachtkastje. U kent ze vast nog wel. Bent u liefhebber van deze bekende zaken, vraag me er na afloop van de kerkdienst naar, of bel me even.

Wie weet ligt er nog eentje voor u.

Albert Sjollema, tel. (046) 474 70 15

PGGBU/PGGBU, 17-12-2015

Bron: historisch archief van [www.pggbu.nl](http://www.pggbu.nl),  
Content-Id: 1617, Groep: 201;210;.