



NDERWEG

Kerkblad Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

In dit nummer:

Paasgroetenactie

Aandacht voor fairtrade status PGMBD in De Limburger

**Het achtste werk van barmhartigheid: zorg voor de
schepping**



**maart
2021**



INSTUREN KOPIJ ONDERWEG

Het paasnummer van Onderweg verschijnt op 1 april.
De uiterste inleverdatum van de kopij is 21 maart.
U kunt uw artikelen sturen naar onderweg@pgmbd.nl.
We verzoeken iedereen om alleen gebruik te maken van dit mailadres.
Willy de Koning, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser,
Gerdien Zwartkruis



De uitzending in beeld en geluid van onze kerkdiensten is zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl, kies 'Sittard of Geleen' en klik op de betreffende dienst. Zo zijn de diensten ook rechtstreeks mee te kijken of te luisteren.

COLOFON

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas en Beekdal.

Predikant: ds. Pier Prins tel.: 046-4360037, dominee1@pgmbd.nl

Digitale Onderweg

U kunt een digitale versie toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de redactie.

Papieren Onderweg

Abonnementsprijs: € 12,50 per kalenderjaar.

De nieuwe tenaamstelling is: Onderweg Prot Gem Maas-en Beekdal NL76 INGB 0001 9543 66

Voor vragen of opmerkingen over de bezorging van Onderweg, kan contact worden opgenomen met

Wim Hoogstraten 046-4332872, email: wim.hoogstraten@xs4all.nl

Actueel nieuws

Check de website www.PGMBD.nl regelmatig voor actueel nieuws (via www.pgmbd.nl/actueel). Dan blijft u altijd op de hoogte, ook tussen het uitkomen van Onderweg of Nieuwsbrief door.

Redactie

Willy de Koning, tel. 046-4513795, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser, Gerdien Zwartkruis.

Hebt u artikelen voor Onderweg, dan kunt u die sturen via e-mail: onderweg@pgmbd.nl

BARMHARTIGHEID

Op weg naar Pasen zullen meer dan eens de woorden “barmhartig” en “barmhartigheid” vallen. Het thema in de Veertigdagentijd luidt immers: “Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid”. Barmhartigheid is een woord dat je niet snel zult tegenkomen in de krantenkolommen en in talkshows op de televisie. Trouwens ook in ons eigen taalgebruik zullen we het woord “barmhartigheid” niet snel in de mond nemen, tenminste als ik naar mezelf kijk. En voor veel jongeren is het helemaal een onbekend woord. Maar blader je de Bijbel door, dan komen deze woorden regelmatig voorbij.



Waar staat barmhartigheid precies voor? Het woordenboek van Van Dale spreekt van (een gezindheid van) medelijden en mededogen en verwijst daarbij naar het verhaal over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25 – 38). Als je dit mooie verhaal tot je door laat dringen dan zit er nogal wat beweging in. Barmhartigheid is inderdaad beweging. Het is een beweging van zien > bewogen worden > in beweging komen.

De eerste stap in de beweging is de ander écht zien in zijn en haar kleinheid en naaktheid, in zijn en haar gevangenschap en ziekte, in zijn en haar nood en verdriet. Én ook in zijn en haar menselijke waardigheid en uniekheid. Alles begint met zien en opmerken om je vervolgens te laten raken door de ander. De ander doet je wat. Je laat de ander bij je binnen. Je sluit je niet af. Daarna volgt de derde stap: in beweging komen, oversteken naar de ander. De ander tot je naaste maken.

De barmhartige Samaritaan zag een gewonde man langs de weg liggen. Hij liep niet zoals twee geestelijken voor hem, met een boog om de gewonde man heen. Nee, hij werd door die gewonde in zijn hart geraakt. Hij kwam in beweging, hij stak zijn handen uit. Hij verzorgde zijn wonden, zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een herberg voor verdere verzorging. Kortom: één al beweging, één en al barmhartigheid.

Bij barmhartigheid gaat het altijd om een relatie tussen mensen: de een als gever en de ander als ontvanger. Waarbij die rollen uiteraard ook omgedraaid kunnen worden. De Bijbelse barmhartigheid kun je zien als de houding van de mens die een ‘warm’ hart heeft jegens de ander die het moeilijk heeft. De grote middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino (1225 – 1274) typeert barmhartigheid treffend als: “de compassie in ons hart met het lijden van anderen, waardoor wij gedreven worden te helpen”. Wat die compassie inhoudt zien we bij Jezus. Hij verkondigde:

“De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen”.

(Lucas 4: 18 – 19)

En wat Jezus verkondigde, bracht hij ook in praktijk. Woorden en daden vallen bij hem samen. Barmhartigheid en actie staan niet los van elkaar. Door liefde, zorg, bijstand en concrete hulp aan de naaste, breng je als christen in de praktijk waar Jezus voor leefde.

Barmhartigheid is dan ook een woord, dat ik van harte in mijn mond durf te nemen.

Pier Prins

UIT DE KERKENRAAD

De 40-dagentijd is begonnen. De eerst vastentijd in het coronatijdperk. Bij de 40-dagentijd wordt het beeld van een woestijn wel eens gebruikt. Verblijven in een woestijn brengt je bij de basis van het leven, bij wat werkelijk belangrijk is. Je kunt je in de woestijn moederziel alleen voelen en van God en mens verlaten, maar het kan je ook juist dichterbij God brengen en de verbondenheid verstevigen met degenen met wie je samen door de woestijn trekt.

Voor mijn gevoel verblijven we al bijna een jaar in een woestijn. Soms is dit moeilijk vol te houden en hebben we bijna geen energie meer om door te gaan. Op andere momenten voelen we ons gedragen door elkaar, door God. Ook het werk in de Kerkenraad voelt wel eens als een voettocht door een woestijn; afmattend en zwaar, maar tegelijkertijd de moeite waard!



Tijdens de februarivergadering van de Kerkenraad hebben we gesproken over de liturgie. De Taakgroep Eredienst heeft een voorstel gemaakt over het 'inrichten' van de kerkdiensten en hoe we het Heilig Avondmaal gaan vieren. Het is goed om hier duidelijkheid over te hebben en tegelijkertijd ruimte te laten om tijdens bepaalde diensten de orde van dienst anders in te vullen dan afgesproken. Het is de bedoeling dat de nieuwe orde van dienst in juli zal ingaan.

We hebben ook het werk van het College van Diakenen geëvalueerd. De samenwerking binnen het diaconale team loopt goed. Door corona konden activiteiten als de adventsmiddag voor ouderen niet doorgaan, maar in plaats daarvan hebben alle gemeenteleden ouder dan 75 jaar een kerstpakketje gekregen. Ook de inzameling van de PLUS-zegeltjes voor de boodschappenpakketten was een succes. Verder wordt er gelet op signalen van mensen die door de coronapandemie in financiële problemen zijn geraakt.

Voor de Taakgroep ZWO is het moeilijker om contact te houden en acties op te pakken. Dit heeft onder andere te maken met ziekte en de beperkingen door corona. Maar hier wordt aan gewerkt.



We blijven, ook vanuit het pastoraat, ons best doen om contact te houden met jullie en ook onderling contact te stimuleren. We zien enorm uit naar de tijd dat we de coronapandemie achter ons kunnen laten, maar tegelijkertijd zijn we ook bezorgd hoe het daarna verder zal gaan. Voelt u zich nog verbonden met de gemeente, met de kerk? Of voelt u zich in de steek gelaten door ons? Wij bellen met gemeenteleden, maar het zou enorm fijn zijn als u ons ook eens belt, gewoon om te vertellen hoe het met u gaat en, als u dat wilt, hoe u het

gemeente-zijn ervaart. Mijn telefoonnummer is 046-4379201, maar u mag natuurlijk ook een ander kerkenraadslid bellen.

Verder zijn we als kerkenraad natuurlijk niet vergeten dat u nog een gemeenteavond tegoed heeft over de keuze voor het kerkgebouw. We hopen deze avond in juni te kunnen plannen, maar weten natuurlijk nog niet of dit dan al mogelijk zal zijn.

En als laatste is er gesproken over de geldwervingsacties, zoals actie Kerkbalans, en andere acties. Er waren verschillende gewoonten in Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht. We gaan de acties bespreken en afstemmen en zullen dit zo goed mogelijk met u communiceren.

Ik wens u een gezegende 40-dagentijd.

Dat u zich gedragen mag voelen! *Bertha Verkerk*, ouderling pastoraat

VAN EN OVER GEMEENTELEDEN

GEMEENTELEDEN AAN HET WOORD

We zijn al een tijdje samen op weg als Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, maar dat betekent niet dat we ieder lid van onze kerk al kennen. Door middel van deze interviews proberen we daar iets aan te doen. In dit nummer van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan Yolanda Kragt (voormalig PGSG) en Wim Hoogstraten (voormalig PGGBU).

Waar en wanneer groeide je op en in welk soort (kerkelijk) gezin?



YOLANDA: Ik ben in 1949 geboren in Palembang, een stad op Sumatra in Indonesië. Mijn moeder had met haar moeder en een zusje in een 'Jappenkamp' gezeten. Ze ontmoette er mijn vader die uit Nederland gevlucht was en via Suriname met het KNIL naar Indië was gekomen.

In 1951 ging de hele familie terug naar Nederland, dus van Indië kan ik me niets meer herinneren. We gingen naar Amersfoort en daar ben ik opgegroeid en daar zijn ook mijn broer en zus geboren. Ik ging hier ook naar de lagere school en naderhand naar de HBS. Wij gingen naar de Hervormde kerk. Het was geen strenge kerk. Er was zondagschool voor de kinderen (Westhill) en voor de oudere kinderen was er een korte aangepaste kerkdienst, zondagochtend vroeg "rond de 15" en natuurlijk ook catechisatie.

WIM: Ik ben in 1940 geboren en in de 40-er en 50-er jaren opgegroeid in Den Haag. In onze familie maakte

het geloof een belangrijk onderdeel van het leven uit. Mijn ouders hebben mij van mijn kleutertijd af altijd de kernwaarden van het Protestantisme voorgehouden: vertrouwen op God, verantwoordelijk handelen, je moet doen wat je kunt maar je kunt daarbij rekenen op de Heer. Indertijd is mij op school de Heidelbergse Catechismus bijgebracht; de waarde daarvan ben ik steeds meer gaan waarderen.

Welke opleidingen volgde je, welk werk doe/deed je?

YOLANDA: Na de HBS ben ik een jaar als au pair naar Amerika geweest. Ik woonde daar bij een Amerikaans gezin in een voorstadsje van New York City. Dat was een hele leuke en boeiende tijd, waar ik veel van geleerd heb. Teruggekomen in Nederland ben ik in Delft Geodesie gaan studeren, maar die studie heb ik niet afgemaakt, helaas. Veel later, toen we al in Sittard woonden ben ik begonnen met de studie Theologie/geestelijk verzorger aan de Fontys hogeschool. Ik heb toen daarna 2 jaar als geestelijk verzorger in de gevangenis in Roermond gewerkt, tot mijn 65^e. Verder heb ik mijn hele leven altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, waaronder 20 jaar in de gevangenis in Sittard. Nu zit ik ook nog steeds in het bestuur van de stichting 'Leergeld'.

WIM: Ik heb scheikunde gestudeerd en op de universiteit uit liefde voor ook colleges gevolgd en tentamens gedaan in een aantal talen en theologie. Mijn bijzondere belangstelling ging daarbij uit naar de vergelijkende taalwetenschap en de taalontwikkeling. Na enige jaren wetenschappelijk werk op de universiteit en als leraar scheikunde op de middelbare school ben ik overgestapt naar DSM, verhuisd naar Beek en later naar Urmond. Ik heb de postacademiale cursus voor octrooigemachtigde afgerond en ik heb eerst als octrooigemachtigde en daarna een kleine 20 jaar als de octrooi- en merkendirecteur van het DSM-concern gewerkt. Lange tijd vertegenwoordigde ik daarnaast de Nederlandse en Europese industrie in de nationale en internationale octrooigemeenschappen en was als zodanig nauw betrokken bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het tegenwoordige Europese octrooiwezen, waarbij thans vrijwel alle Europese landen zijn aangesloten. Bij dit werk kwam de kenniscombinatie van natuurwetenschap, rechten en talen zeer te pas.

Hoe is je gezinssituatie?

YOLANDA: Tijdens mijn studie in Delft leerde ik mijn man Paul kennen. Paul kwam uit Limburg en was R.K. Dat zette ons wel aan het denken over de verschillende kerkelijke opvattingen! We hebben op verschillende plekken in Nederland gewoond en we kregen 4 kinderen, (3 jongens en 1 meisje). Onze laatste verhuizing was naar Limburg, waar mijn man bij de DSM ging werken. Helaas liep ons huwelijk spaak. In 2001 zijn we gescheiden. De kinderen zijn ondertussen allemaal getrouwd en ik heb 7 kleinkinderen.

WIM: Irene en ik zijn gelukkig nog steeds samen. De kinderen en kleinkinderen (inmiddels ook al volwassen) wonen ver weg, zodat in coronatijd het contact beperkt blijft tot de telefoon en de WhatsApp.

Wat kan de kerk voor jou betekenen, wat kun jij voor de kerk betekenen?

YOLANDA: De kerk is voor mij belangrijk om regelmatig stil te staan bij het christelijk geloof en iedere keer weer te beseffen dat ons leven in Gods hand ligt en dat wij geroepen zijn om 'Gods handen' op aarde te zijn. In de kerk heb ik verschillende taken vervuld, zo ben ik onder andere diaken en ouderling geweest. En op het ogenblik zit ik in de commissie die is ingesteld om een opvolger te vinden voor Ds. Irene Pluim.



WIM: De kerk is voor mij de bijzondere plek voor ontmoeting met God, samen met de andere mensen. Ik heb van jongs af geprobeerd mijn capaciteiten in te zetten om die bijzondere plek in stand te houden en uit te bouwen. Van bijzonder belang vind ik de oecumenische contacten, met name over de grenzen heen, en ik vind het jammer dat de contacten van onze gemeente met de zustergemeenten te Lövenich en Erfurt en binnen de Euregio de laatste jaren zo zijn verwaterd. In onze kerkgemeente heb ik in de loop der jaren allerlei functies vervuld. Op dit moment ben ik nog steeds lid van de Kerkbladcommissie, die het kerkblad uitgeeft. Dat werk doe ik met enkele onderbrekingen al meer dan 50 jaar. Op dit moment schrijf ik onder de naam "Om het niet te vergeten" een serie artikelen in *Onderweg*, waarin het wel en wee van onze kerkgemeente en haar voorlopers wordt belicht vanuit de artikelen in de kerkbladen. Daarnaast ben ik al ruim 16 jaar lid van de Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen, eerst als lid, later als juridisch adviseur. Ik ben zojuist opnieuw tot lid benoemd, als de Heer het toestaat voor een nieuwe periode

van 5 jaar. Mijn ouders spoorden mij als kind aan tot vrijwillig werk door te zeggen "Doe iets terug voor alles wat God je geeft". Daar hadden zij helemaal gelijk in.

Is de Veertigdagentijd voor jou een periode als alle andere, of ben je er bewust mee bezig?

YOLANDA: Hoe ik de 40-dagen tijd beleef kan van jaar tot jaar verschillen. Soms gaat het zomaar voorbij en soms ben ik er meer bewust mee bezig door bijvoorbeeld in die tijd op de één of andere manier te vasten. Bijvoorbeeld door 40 dagen geen koek of snoep of andere lekkere dingen te eten of geen alcohol te drinken!

WIM: Ik volg waar mogelijk de bijzondere liturgische inhoud van ieder van de betreffende zondagen en de Goede Week, onder meer in de Bijbellezing na het eten, maar dat doe ik in andere jaargetijden ook. In de vroegere gemeente Geleen-Beek-Urmond hielden we behoorlijk streng vast aan het liturgisch jaarrooster. Ik hoop dat dat ook in de nieuwe gemeente Maas- en Beekdal nog vele jaren het geval zal zijn.

Wat zijn je passies/hobby's?

YOLANDA: Een hobby waar ik veel plezier aan beleef, is het maken en inrichten van poppenhuizen. Ook lees ik veel en graag en vind ik het heerlijk om in de Ardennen te wandelen. En natuurlijk is het heel leuk om tijd door te brengen met de kleinkinderen.

WIM: De internationale samenwerking in het octrooiwezen heeft mij veel voldoening en interessante contacten gegeven. In losse vorm bestaan die contacten nog steeds. Ik heb altijd belangstelling voor geschiedenis en aardrijkskunde gehad. In de loop der jaren in Limburg heb ik een omvattende bibliotheek opgebouwd rond het thema Protestantse kerkgeschiedenis in het land van Maas en Rijn. Ik hoop die waardevolle collectie te zijner tijd na te laten aan de kerkgemeente. Zelf heb ik ook een tweetal boeken en een flinke reeks artikelen en brochures over dit onderwerp gepubliceerd en voordrachten gehouden.

Wat maakt je boos of verdrietig, waarvan word je blij?

YOLANDA: Wat mij verdrietig maakt is de ongelijkheid in de wereld, verschrikkelijke armoede tegenover onvoorstelbare rijkdom. En de enorme verspilling van en onze 'weggooi'-maatschappij.

Ik word erg blij van logeerpartijen van de kleinkinderen en lekker in de zon zitten in de tuin!

WIM: Ik vind het heel treurig als ik zie dat mensen zich laten verslaven door drugs, alcohol of hun werk. We



geloven immers dat God ons heeft vrijgemaakt van alles wat ons bedrukt. Dit laatste is dan ook een bron van grote vreugde. De Psalmen houden ons daarbij vast. Het is daarom grappig om bij het wandelen in het Vijlenerbos langs te gaan bij de enige berghut in Nederland 'Het hijgend hert'. Wie thuis is in de Psalmen herkent hier Psalm 42. Irene en ik zeggen daarom regelmatig tegen elkaar dat wij iets gaan drinken bij 'Psalm 42'.

Onder redactie van Willy de Koning

OM HET NIET TE VERGETEN (14)

“KERKNIEUWS” ALS SPIEGEL VAN DE BLOEIENDE PROTESTANTSE KERK TE GELEENBEEK-URMOND IN DE JAREN 90

Het vorige stukje in deze serie (“Onderweg” van februari 2021) besloot met de predikantswisselingen in de beide Sittardse zustergemeenten van de Federatie, die weliswaar niet (meer) meededen met “Kerknieuws”, maar zeker niet uit het oog waren verloren. Zoals in het vorige stukje al bleek, bloeide het gemeentelven onder de predikanten Bisschop en Compagner. De kerkenraad was sterk bezet en ontplooid veel initiatieven. Eén daarvan was het invoeren van nieuwe liturgieboekjes, die jarenlang in gebruik zijn gebleven.

In deze tijd werd ook een gewoonte ingevoerd die tot op heden in zwang is gebleven: elke zondag was er na de dienst koffiedrinken in de gezellige hal van de Ontmoetingskerk. In Beek en Urmond gebeurde dat al langer. Al snel werd deze ‘derde helft’ een geliefd onderdeel van de zondagse kerkgang.

Na het bouwen van de nieuwe kerk en de grote restauraties in Beek en Urmond, die veel aandacht hadden opgeëist, werd het tijd geacht dat de gemeente zich weer duidelijk meer op de samenleving ging richten. Een nieuw beleidsplan werd opgesteld onder het thema “Open Kerk zonder drempels”. Dit thema was ook richtinggevend geweest bij het ontwerpen van de Ontmoetingskerk: naast de kerkzaal voor de vieringen, en veel zalen voor doordeweekse activiteiten, kwam er een hoogwaardig orgel voor ondersteuning van de kerkzang en muzikale omlijsting van de vieringen.

In de missionair gerichte gemeente heeft ieder lid een taak. Het streven was daarom om het werk binnen de gemeente over zoveel mogelijk mensen te spreiden. Ook mensen meer aan de rand van de gemeente zijn vaak bereid taken op zich te nemen, als die taken maar niet oeverloos uitdijen. Door dit beleid werden honderden gemeenteleden in het kerkenwerk ingeschakeld, naar verhouding veel meer dan in andere gemeenten.

Elke donderdagmiddag werd de kerk opengesteld voor ontmoeting. Deze doordeweekse gezelligheidsmomenten in de Ontmoetingskerk bestaat nog altijd (afgezien van corona). Nog heden bestaat ook het toen ingevoerde ontvangstcomité bij de kerkdiensten. Voorts waren er geregeld wijkavonden in de diverse wijken. Bij het jongerenwerk waren de wekelijkse soos op vrijdagavond en de jaarlijkse Ardennenweekeinden populair. Pieter de Man was de trekker van veel jeugdactiviteiten: jaarlijkse klaverjasavond, Tiener Ahoy met activiteiten op de boot en vele andere. In vrijwel iedere aflevering van Kerknieuws stond een enthousiast verhaal van zijn hand over het jongerenwerk.



Activiteit voor kinderen waar is Jezus wat doet hij Johannes 2:13-22

Interessant om te lezen is een artikel van de Beekse ex-scriba Tea van Doorn over haar ervaringen bij het zoeken van een passende kerk na haar verhuizing naar Glastonbury in Connecticut, USA. Er was daar veel keus in kerkelijke denominaties. Uiteindelijk vond zij naar haar zeggen “een echte Protestantse kerk à la Beek en Geleen”.

Voor de nieuwe Ontmoetingskerk werden sets antependia en stola's in alle tijdskleuren gemaakt. De rode (voor de kerkelijke feesten) was de laatste die gereedkwam.

Bij het Kerknieuws werd een nieuwe druktechniek ingevoerd, waardoor de druk kwaliteit verder werd verbeterd. De stencilapparatuur werd vervangen door een copyprinter. Daar het om lease ging, viel een groot deel van het bedrijfskapitaal van de kerkbladcommissie vrij en kon niet minder dan f 15.000 in de kerkenkas worden gestort, een welkome bijdrage in de kosten van de nieuwe Ontmoetingskerk en het nieuwe Fama-orgel aldaar. Door de aanschaf van de copyprinter kunnen de heren Cuperus, Marissen, Pluymers en De Vries ophouden met het stencilen van Kerknieuws, dat zij jarenlang hadden gedaan.

Dankzij een bijzondere gift voor de apparatuur, kon het Kerknieuws voortaan geheel op de computer worden geredigeerd. Dat scheelde eindredactrice Ria Joosen-de Keijzer, die Hans Korevaar als zodanig per 1 maart 1993 was opgevolgd, veel typewerk.

Samen met de zuster gemeente Lövenich-Baal werd een gezamenlijke bezinning georganiseerd op het thema “geweld”, met een reeks bijeenkomsten afwisselend in Geleen en in Baal. Deze waren zeer inspirerend. Op 29 augustus 1993 waren er feestelijkheden in Baal t.g.v. de ingebruikname van een nieuwe ontmoetingsruimte bij de kerk. Wij waren erbij.

Op 5 september 1993 deed ds. Joan Röell intrede als predikant te Grevenbicht. Hij kwam terug als predikant van één van onze voorlopergemeenten. Joan werd bevestigd door de consulent ds. Jan Compagner van Geleen-Beek-Urmond. Indertijd, bij de intrede van Jan Compagner in de Hervormde gemeente Geleen-Oost, lagen de rollen omgekeerd! Joan Röell was toen als predikant van de Hervormde gemeenten Beek en Urmond/Geleen-West, tevens consulent van de gemeente Geleen-Oost en bevestigde Jan Compagner in die gemeente.

In Kerknieuws verscheen een artikel over de koren in onze gemeente, de Cantorij o.l.v. Ria van Mourik en het Kerkkoor o.l.v. Jaap Roosjen.

Ook was er een artikel over het werk van ons vroegere gemeentelid Jacomijn Steen en haar man Frans als artsen in Kola Ndoto, Tanzanië. Het ging om basisgezondheidszorg en om de bestrijding van lepra. Onze Diaconie steunde dit werk.

Op Hervorming dag 31 oktober 1993 ging Euregiopredikant Helmut Aston uit Aken voor in de diensten te Urmond en Geleen. Hij was door de Duitse Kerk aangesteld om een coördinatiecentrum te vormen voor protestantse christenen in de Nederlands-Belgisch-Duitse Euregio. Hij preekte in het Nederlands!

Inmiddels kreeg ook het Appelraam uit de Kruiskerk een nieuwe bestemming. Het werd aangekocht door de Maatschappij van Welstand van de Nederlandse Hervormde Kerk, voor plaatsing in een nader te bepalen Nederlands kerkgebouw. Het is mij helaas niet bekend welk kerkgebouw dat is geworden.

Zoals gepland, werd de opbrengst van het Appelraam bestemd voor de bouw van een nieuw orgel voor de Ontmoetingskerk. De plannen hiervoor konden nu worden uitgewerkt. Er bleef nog wel een financieel gat van f 40.000, maar het College van Beheer vertrouwde erop dat de gemeenteleden dat bedrag wel bij elkaar zouden brengen. Dit is ook inderdaad in verrassend korte tijd gelukt, onder meer doordat gemeenteleden de pijpen van het orgel konden adopteren. Eén gulle gever adopteerde zelfs een geheel register met 56 pijpen! Op de omslag van het Kerknieuws van 27 januari 1994 staat een afbeelding van het ontwerp voor het nieuwe orgel. Het zou worden gebouwd door de fa. Fama & Raadgever te Maarssen, die indertijd ook de zeer geslaagde restauratie van het De Rijckereorgel in Beek had uitgevoerd. Henk van Loo vermeldde details over de dispositie etc. van het orgel in het nummer van 24 februari 1994. Later is er een fraaie brochure met deze gegevens verschenen. Voortaan zou de gemeente in alle drie kerken in Geleen, Beek en Urmond waardevolle orgels hebben, een enorme muzikale rijkdom.

Op 31 oktober vond het 50^e concert in de concertreeks op het Beekse Derijckere-orgel plaats. Marcel Verheggen, organist van de Sint Servaaskerk te Maastricht, gaf het concert.

Er waren in deze tijd ook moeilijkheden. In Kerknieuws 11 nr. 16 van 9 december 1993 werd ingegaan op de toen heersende moeilijke economische situatie met bezuinigingen, ontslagen en werkloosheid. Enkele maanden later was er een artikel van de landelijke Diaconie over de maatregelen die de regering nam om de crisis te bestrijden. Onder andere werden de uitkeringen verschaald. Ook in onze gemeente werden mensen door deze economische crisis getroffen. Van een geheel andere orde was de bijna-ramp door het hoogwater in de Maas, waardoor onder andere de Maasband met zijn vele protestantse inwoners werd bedreigd. Gelukkig viel de schade in de Maasband mee. Deze watersnood heeft samen met een andere watersnood een jaar later, aanleiding gegeven tot de Maaswerken. In 2021 zijn deze werken in onze streek bijna voltooid. In de Ontmoetingskerk vond in 1993 een eerste volkskerstzang plaats. Deze werd druk bezocht, zodat de proef geslaagd mocht heten. De volkskerstzang is jarenlang in zwang gebleven.



Met het Pinksternummer 1994 werd het Hugenotenkruis als logo van Kerknieuws vervangen door het nieuwe kerklogo. Dit was een ontwerp van Jan en Hady Verbeek en bestond uit het drievoudige kruis, zoals dat ook als kunstwerk de Ontmoetingskerk siert, met toevoeging van de letters B, G en U voor de drie deelgemeenten Beek, Geleen en Urmond. In dezelfde tijd stelde de kerkbladcommissie aan de kerkenraad voor om periodiek bijzondere nummers van Kerknieuws met een wervend accent uit te brengen, die ook onder kerkleden die geen abonnee zijn worden verspreid. Het Kerstnummer van 1994 was de eerste. Deze themanummers worden anno 2021 nog steeds uitgegeven; de eerstvolgende keer is het Paasnummer 2021 van Onderweg. Indertijd werden de themanummers voorzien van een blauwe omslag in plaats van de gebruikelijke groene, om

het onderscheid duidelijk aan te geven.

Volgende maand hoop ik aan de hand van andere toen verschenen artikelen in Kerknieuws nog wat meer inzicht in het wel-en-wee van de gemeente rond de eeuwwisseling te geven.

Wim Hoogstraten, Urmond 19-02-2021

GEMEENTEBERICHTEN

overlijden:

31-01-2021 Christel van Ree – Hackmann (95 jaar)

06-02-2021 Johanna Margaretha Wilhelmina Dangremond – Bloemendaal (92 jaar)

08-02-2021 Meeuwis Arie Korbijn (92 jaar)

20-02-2021 Martinus Jan Broer (80 jaar)

20-02-2021 Janna ter Beek – Snippe (102 jaar)



DANK

Beste allemaal,

Ik wil jullie laten weten dat ik jullie hartelijk bedank voor de bloemen en attenties, in verband met de breuk in mijn bovenarm. Het herstel verloopt spoedig.

Hartelijke groet, *Joke Bos*

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM MEEUWIS ARIE KORBIJN

Op 8 februari 2021 overleed Meeuwis Korbijn uit Urmond. Meeuwis is 92 jaar geworden. Meeuwis is geboren en opgegroeid in Numansdorp in een warm en hecht gezin. Hoewel hij goed kon meekomen op de lagere school, zat een vervolgopleiding er niet in vanwege gebrek aan financiële middelen. Hij ging aan het werk als rietsnijder en landarbeider.

In Numansdorp woonde ook Greet van den Heuvel. Via de kerk en het verenigingsleven leerden ze elkaar kennen. Tot zijn 19^e levensjaar woonde hij thuis. Toen riep de dienstplicht en werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië. Op zich heeft Meeuwis er een goede tijd gehad. Hij kon zijn horizon verbreden en zich ontwikkelen. Hij deed er vriendschappen op voor het leven. Ondanks de grote afstand ging het contact tussen Meeuwis en Greet niet verloren. Over en weer werden er talloze brieven geschreven.

Terug in Nederland in 1951 kon hij een opleiding volgen bij de Koninklijke Marechaussee. Na hun huwelijk in april 1955 vertrokken Greet en Meeuwis naar Utrecht, waar hij zijn werk had. Ze werden de ouders van drie kinderen: een zoon en twee dochters.

Later maakte hij de overstap naar de Landmacht. Hij was 56 jaar toen hij met pensioen ging.

Intussen was het gezin verhuisd van Utrecht naar Amersfoort. Toen Meeuwis stopte, ging hij bepaald niet op zijn lauweren rusten. Hij kwam volop in het kerkenwerk te zitten. Hij werd ouderling, ging op huisbezoek, zat in de kerkenraad. Zong in het koor. Het was een druk bestaan met vele mooie herinneringen.

Tussendoor werd er ook tijd vrijgemaakt voor vakanties, die vaak in Limburg gehouden werden. Op een gegeven moment stelden Greet en Meeuwis zich de vraag: als we het hier zo mooi vinden en naar onze zin hebben, waarom gaan we er dan niet wonen? Zogezegd, zo gedaan. In 1993 vonden ze een huis in Puth. Al heel snel hadden Greet en Meeuwis hun contacten hier, vooral via de kerk.

Spoedig zongen ze mee in de cantorij. Meeuwis werd daarnaast lid van het kerkkoor en Greet vond de weg naar de orgels in de kerken. Tot vorig jaar bezocht hij vrijwel wekelijks de protestantse bewoners in het verpleeghuis "Glana" in Geleen. Vele jaren hebben Greet en Meeuwis hun taken met vreugde gedaan.

Tot op hoge leeftijd was Meeuwis vitaal en verkeerde hij in een goede gezondheid. Vorig jaar in de zomer kreeg hij het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij maakte er beste van. Vaak ging hij nog even naar buiten voor een wandeling. Kerst, oud en nieuw en zijn verjaardag op 9 januari heeft hij nog heel bewust gevierd, terwijl hij wist dat het de laatste keer zou zijn.

Het zingen vormde voor de Meeuwis de rode draad in zijn leven. Op talloze plekken heeft hij zijn vaste en sterke stem laten klinken. Tot aan het uitbreken van de corona was hij lid van de cantorij in Geleen-Beek-Urmond. We lazen dan ook in de afscheidsdienst op 15 februari in het kerkje te Urmond de woorden die op de rouwkaart staan: "Houd dan de lofzang gaande", woorden uit Psalm 107: 1 (berijmd). En naast Psalm 107: 1 lazen we ook Psalm 8, waarin de verwondering doorklinkt over Gods Naam en Zijn schepping. En waarin het werk en de verantwoordelijkheden van de mens benoemd worden. Die verwondering over Gods goedheid heeft Meeuwis gekend en de verantwoordelijkheden heeft hij op zich genomen. Meeuwis was een gelovig mens die zijn vertrouwen stelde op God. We hebben hem gekend als een goede verhalenverteller en in alles bescheiden en plichtsgetrouw. Zo hebben we Meeuwis herdacht als een lieve man en grote vriend van Greet, als zorgzame vader en schoonvader voor zijn kinderen en als een stoere opa voor zijn kleinkinderen. De begrafenis vond plaats op de Protestantse begraafplaats in Urmond.

Psalm 107: 1 en 4

Vers 1

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestuvige streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.



Pier Prins

DIACONIE – ZWO

KOMENDE COLLECTEN

Collecte 7 maart – Zending: Libanon - 40dagentijd 2021 (Kerk in Actie)



De vreemdelingen onderdak bieden

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Maak uw gift over via NL33 INGB 0001 0589 57 t.n.v. ZWO Com vd VPKN te Sittard o.v.v. onderwijs Libanon. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Collecte 14 maart - Binnenlands diaconaat - 4e zondag in de Veertigdagentijd. (Kerk in Actie)



De naakten kleden

Armoede is in Nederland een groeiend probleem. In regio's als Limburg, Groningen, en veel grote steden zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme kinderen en jongeren goede ondersteuning te bieden. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties, ze ondersteunen initiatieven zoals stichting Leergeld. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding en schoenen naar school kunnen gaan. Dat ze mee kunnen doen op school en met hun leeftijdgenoten. Maar kerken zelf

zijn vaak klein en hebben niet altijd veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie plaatselijke kerken kan begeleiden en ondersteunen in hun diaconale taak.

U kunt uw bijdrage voor dit werk overmaken op rekeningnr. NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal onder vermelding van Collecte binnenlands diaconaat 14/03. Hartelijk dank voor uw steun.

Collecte 21 maart – Werelddiaconaat: Indonesië - 40dagentijd 2021 (Kerk in Actie)



Op het Indonesische eiland Java wonen veel boeregezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Een beter inkomen voor Javaanse boeren. De kerk leert boeren ook hoe je duurzaam landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. In het dorp waar Soligan woont, konden de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstogst nooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de komende

jaren meer opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen. Helpt u mee? Maak uw gift over via NL33 INGB 0001 0589 57 t.n.v. ZWO Comm vd VPKN te Sittard o.v.v. Java Indonesië. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Collecte 28 maart: Jeugdwerk Protestantse Kerk. (Diaconie)



De PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is: wat betekent het Paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen: deze wordt gehouden in de week voor Pasen. Het is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er nieuw leven mogelijk is. Met uw

bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen. U kunt hiervoor een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal, onder vermelding van collecte Jeugdwerk 28 maart. Dank u wel voor uw gift.

PAASCOLLECTE VOOR DE ÈNGELE VAN ZITTERD-GELAEN



Vanuit de Diaconie wordt er **van 14 t/m 21 maart** een speciale geldinzamelingsactie gehouden voor de Èngele van Zitterd-Gelaen. Het is de bedoeling dat er van het geld wat binnenkomt paasbroden en verschillende soorten boter en margarine worden gekocht. Deze worden dan de week voor Pasen bij de Èngele van Zitterd-Gelaen ingeleverd en gaan van daaruit naar gezinnen waar extra nood is. U kunt digitaal een financiële bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal o.v.v. Paascollecte Èngele Zitterd-Gelaen.

We hopen dat we met Pasen weer veel gezinnen blij kunnen maken!

Doet u mee?

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen:

- Irene van Gulp

emailadres: i.stolte@hetnet.nl

- Joke Bos

emailadres: joke.bos@planet.nl

AANDACHT VOOR FAIRTRADE STATUS PGMBD IN DE LIMBURGER

In het vorige nummer van *Onderweg* werd er al melding van gemaakt; de status Fairtrade-kerk is nu ook aan de PGMBD toegekend, nadat de PGSG dat predicaat al sinds 2009 mocht voeren. Dat heuglijke nieuws werd opgepikt door dagblad *De Limburger*. In de bijlage 'Via' werd daar op 24 februari aandacht aan besteed in de rubriek 'Zeg het maar'.

ZEG HET MAAR...

DOOR GEERTJAN CLAESSENS



Erkenning voor eerlijke handel in Sittardse kerk die tongen losmaakt

De protestantse kerken in de Westelijke Mijnstreek hebben na het samengaan in de fusiegemeente Maas- en Beekdal het predicaat Fairtrade Kerk. De basis is gelegd in de Johanneskerk in Sittard, waar al langer een wereldwinkelje is ingericht. Diaken Joke van der Steen legt uit.

Hoort een winkel wel thuis in een kerk?

„Dat vragen bezoekers ons soms ook. De winkel is voor ons geen doel, maar een middel. Het maakt wel de tongen los. Daardoor komt het gesprek op gang over het belang van eerlijke handel. De omzet is normaal tussen de 500 en 1000 euro per jaar, maar afgelopen jaar vanwege corona veel lager. Dus dat is te verwaarlozen.“

Wat wordt er verkocht?

„We verkopen vooral koffie, thee, chocolade en cadeautjes. En aan het eind van het jaar kerstkaarten.

Vooral aan bezoekers van de diensten, maar soms ook aan huurders. Zo repeteren de koren Synoidos en Ad Mosam hier vaker, de leden kopen wel eens spullen. Net als leden van de yogagroep.“

Hoe komt dat winkelje in de kerk?

„Leen Plessius begon al veertig jaar geleden met de verkoop van eerlijke koffie in de kerk. Ik was betrokken bij het initiatief om Sittard-Geleen het predicaat Fairtrade Gemeente te geven. Daar deed de Johanneskerk ook aan mee, maar bij de Ontmoetingskerk in Geleen was het daar nog niet van gekomen. Nu wel. Nadat we samengingen in de protestantse gemeente Maas- en Beekdal zeiden we: nu moeten we als gemeente fairtrade worden. In de Ontmoetingskerk gaan we geen spullen verkopen, maar het gaat er ook om dat je binnen de kerk zelf eerlijke producten gebruikt.“

Waarom is dat belangrijk?

„Als kerk heb je een opdracht in de wereld. We zijn er niet alleen om samen te bidden en te zingen. Eerlijke handel en duurzaamheid horen bij omzien naar elkaar. Ook rentmeesterschap is een deel van onze missie, om de aarde beter door te geven aan de volgende generaties. Voorheen ging het vooral om een eerlijk loon voor de boeren in de Derde Wereld, nu gaat het ook om duurzaamheid: bewust omgaan met water en minder vervuulende stoffen gebruiken.“

Wat is je eigen betrokkenheid bij eerlijke handel?

„Ik was voorheen betrokken bij Sari, een winkel die tien jaar lang eerlijke kleding en stoffen verkocht in Sittard. Die is in 2009 gesloten. Binnen de kerk was ik tot ik diaken werd, betrokken bij de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), dat zijn nu wat verouderde termen. Ons motto was: haal de wereld de kerk in. Dat is nog altijd actueel.“

In een interview met diaken Joke van de Steen wordt een duidelijk beeld gegeven van het hoe en waarom van de Fairtrade-status.

Zo zegt Joke onder andere: „Leen Plessius begon al veertig jaar geleden met de verkoop van eerlijke koffie in de kerk. Ik was betrokken bij het initiatief om Sittard-Geleen het predicaat Fairtrade Gemeente te geven. Daar deed de Johanneskerk ook aan mee, maar bij de Ontmoetingskerk in Geleen was het daar nog niet van gekomen. Nu wel. Nadat we samengingen in de protestantse gemeente Maas- en Beekdal zeiden we: nu moeten we als gemeente Fairtrade worden. In de Ontmoetingskerk gaan we geen spullen verkopen, maar het gaat er ook om dat je binnen de kerk zelf eerlijke producten gebruikt. Als kerk heb je een opdracht in de wereld. We zijn er niet alleen om samen te bidden en te zingen. Eerlijke handel en duurzaamheid horen bij omzien naar elkaar. Ook rentmeesterschap is een deel van onze missie, om de aarde beter door te geven aan de volgende generaties. Voorheen ging het vooral om een eerlijk loon voor de boeren in de Derde Wereld, nu gaat het ook om duurzaamheid: bewust omgaan met water en minder vervuulende stoffen gebruiken.“

Tekst: *Willy de Koning*

HET ACHTSTE WERK VAN BARMHARTIGHEID: DE ZORG VOOR DE SCHEPPING

In deze 40-dagentijd zetten we elke week een van de zeven werken van barmhartigheid centraal. Maar in het campagnemateriaal van *Kerk in Actie* troffen we nog een bijzonder berichtje aan: er is intussen ook een achtste werk van barmhartigheid.



Oorspronkelijk waren er zes werken van barmhartigheid, genoemd in Mattheus 25. In het jaar 1207 voegde Paus Innocentius III een zevende werk toe: de doden begraven; ontleend aan het apocriefe boek Tobit.

In de zomer van 2015, stelde Paus Franciscus naar aanleiding van de encycliek *Laudato Si*

een achtste werk van barmhartigheid voor: 'Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.'

De toevoeging van een "oecumenisch en ecologisch" achtste werk van barmhartigheid sluit de andere werken van barmhartigheid in.

De eerste "Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping" was op 1 september 2016 en wordt door de Rooms-Katholieke Kerk samen met de Orthodoxe kerk gehouden.

Misschien is het voor ons als Protestanten ook wel een goed idee om aandacht te besteden aan dit achtste werk van barmhartigheid.

Naast de fysieke werken van barmhartigheid werden in de middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt: gericht op het lenigen van geestelijke nood:

- De onwetenden onderrichten
- In moeilijkheden goede raad geven
- De bedroefden troosten
- De zondaars vermanen
- Het onrecht geduldig lijden
- Beledigingen vergeven
- Voor de levenden en overledenen bidden

Met hartelijke groeten, *ds. Pier Prins, Joke van der Steen*

PAASGROETENACTIE

Ook dit jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie om gedetineerden een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Juist in deze tijd kunnen gedetineerden een hart onder de riem goed gebruiken. Het kan voor hen veel betekenen om te zien dat er aan hen gedacht wordt, zeker als daar ook een persoonlijke groet op staat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, wees ervan overtuigd dat het de mensen goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in een kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

**Kerk
in Actie**

De kaarten worden altijd onder leiding van een justitiepredikant door gedetineerden ontworpen. Dit jaar zijn ze gemaakt in een vrouwendetentiecentrum, met als thema "verbondenheid".

Elke gedetineerde die een paasgroet krijgt, krijgt daarbij ook een tweede kaart om zelf naar iemand door te sturen.

Wij willen daar binnen onze gemeente ook graag weer aan mee doen.

Wim Hendriks heeft kaarten besteld. U kunt bij de diaconie aangeven of u mee wilt doen met 1 of meerdere kaarten.

We kunnen de kaarten nu niet rond de kerkdiensten meegeven, maar we kunnen ze ofwel bij u langsbrengen of u kunt ze bij een van de diakenen ophalen.

De kaarten worden dan door de diaconie verstuurd naar het Kerk in Actie kantoor in Utrecht. Van daaruit worden ze verdeeld over diverse detentiecentra.

U kunt contact opnemen met Wim Hendriks, tel. Nr. 06-10515291, email: wpt_hendriks@hetnet.nl, of met Joke van der Steen, tel. Nr. 046-4584618, email: jokevandersteen@kpnmail.nl.

Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden mee kunnen doen aan deze actie.

Namens de diaconie, *Joke van der Steen*

ACTIVITEITEN

INSPIRERENDE FILM OVER VEERKRACHT

ZIN AAN TAFEL IN DE GRUIZENKERK

Voor de tweede keer werd in het Gruizenkerkje Zin aan Tafel georganiseerd. Drie gesprekken aan een tafel, deze keer over het juist nu zo belangrijke woord 'veerkracht'. Gasten waren Christel Prins, Marijn van Oord en Bert Kip, interviewer was Bert Stuij.

Iedereen had zijn eigen verhaal bij veerkracht. Christel is vrijwilliger in een hospice, en merkt daar steeds weer hoe belangrijk veerkracht is. Juist en zelfs in de laatste fase van een leven. Zelf haalt ze veerkracht uit muziek en poëzie en we hoorden daar prachtige voorbeelden van. Bert heeft een paar jaar geleden meegeschreven aan het project 'Stromen' van Synoidos. Daarin wordt het mensenleven vergeleken met de loop van een rivier, met alle golven die daarbij horen. Zelf schreef hij een lied over altijd weer opstaan, over hoop, over dragen en gedragen worden. Naar dat lied luisterden we samen. Marijn is huisarts en raakte geïnspireerd door de Amerikaanse psychologe Lucy Hone. Die verloor haar twaalfjarige dochter bij een verkeersongeluk en ontdekte daarna met vallen en opstaan waar mensen – of in elk geval zijzelf – toch nog veerkracht vandaan

kunnen halen. Marijn deelde drie waardevolle principes met ons. Bert Kip tenslotte deelde zijn persoonlijke inspiratie en liet zien hoe dat doorwerkt in zijn dagelijks werk op Chemelot. Een heel industriegebied moet 'veerkracht' vinden om geschikt te worden voor de nieuwe duurzame tijd. Ook vertelde hij over een vernieuwingsproject in Sittard-Geleen waar hij bij betrokken is. Vernieuwing in tal van opzichten, sociaal, ecologisch, economisch en cultureel. Verrassend genoeg is de term die aan dat traject gegeven is: Veerkracht. Alsof het in de lucht hangt. Wat zou het mooi zijn als onze kerkelijke gemeente een steentje bij zou kunnen dragen aan de vernieuwing, spiritueel en maatschappelijk!

Tenslotte luisterden we naar het aangrijpende 'Something Inside so Strong'. Een lied van Labi Siffre, dat gaat



over de veerkracht van de zwarte mensen in Zuid-Afrika in de tijden van apartheid.

In een zoommeeting keken we naar de film en praatten na, en we nodigen u van harte uit ook deze inspirerende korte film te bekijken! U kunt op de link voor de film klikken als u naar de site van de PGMBD gaat naar nieuws/actueel.

Het Gruizenteam

VERNIEUWINGEN IN COMMUNICATIE LATEN WE PROBEREN IN CONTACT TE BLIJVEN

Wat is het lastig om in deze tijd met elkaar in contact te blijven! We zien elkaar nauwelijks meer, raken elkaar niet aan, we praten zelfs niet veel meer met elkaar (behalve wellicht per telefoon). Zo raken we langzaam wat los van elkaar. Zo voelt het soms, in elk geval bij mijzelf.



Gelukkig zijn er nog wel hulpmiddelen die ons in deze tijd kunnen helpen. Er zijn al heel wat 'Whatsapp-groepen' opgericht binnen onze gemeente, waar lief en leed gedeeld wordt. Er is een Facebookgroep met al veertig leden waar inspiratie, zorgen, én leuke vlogs gedeeld worden. Heeft u een facebook-account, meld u aan bij de groep. Ikzelf heb zelfs speciaal hiervoor een account aangemaakt 😊

Verder is er natuurlijk onze mooie website (www.pgmbd.nl) die we

proberen actueel te houden, en waar u nu bijvoorbeeld elke dag inspiratie voor de 40-dagentijd vindt. Reden genoeg om die site elke dag te bezoeken!

Dan ons fraaie kerkblad, de Onderweg. We zijn blij dat die elke maand weer vol staat met informatie en inspiratie. Heeft u een leuk bericht of iets dat u schrijven wilt, stuur dat gerust naar de redactie. Wij zijn blij met kopij! En sowieso met uw commentaar (en complimenten).

Tussendoor komen er digitale nieuwsbrieven, in deze coronatijd wat vaker. U heeft wellicht al gemerkt dat die nog verstuurd worden uit het account 'Info@protestants-sittard.nl'. Dat heeft te maken met het systeem dat we daarvoor gebruikten, de 'oude' website van de gemeente Sittard-Grevenbicht. We werken er hard aan om de koppeling te leggen met onze huidige website www.pgmbd.nl.

Overigens waren ook nu al de berichten vanzelfsprekend bedoeld voor iedereen, en we zijn ook blij dat we nieuwsbrieven hebben. Hard nodig in deze tijden van 'contactarmoede'. Het inregelen van iets nieuws kost soms tijd, soms meer dan je wilt zelfs. Maar we zijn bezig!

Hetzelfde geldt voor de digitale Onderweg, ook daar werken we aan een nieuwe manier van verzenden van de digitale versie, die helemaal past bij de gezamenlijke gemeente die we steeds meer worden.

Communicatie! Het is zo belangrijk in deze tijd. Laten we proberen elkaar vast te houden, en te profiteren van de digitale mogelijkheden waar we in deze tijd wat meer gebruik van moeten maken. Maar het telefoontje en het kaartje zijn er ook nog!

Bert Stuij

EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE 2021

”EENZAAMHEID”

Daarover spreek je toch niet – of?

Vrijdag, 19. maart 2021 9.00 – 13.00 uur Digitaal per Zoom



”EENZAAMHEID” Daarover praat je toch niet – of?

Eenzaamheid hoort bij het menszijn, maar eenzaamheid en eenzaamheid is niet hetzelfde. Eenzaamheid kan zelf gekozen zijn als een plek van bezinning en als mogelijkheid voor concentratie op het wezenlijke. Wie met zichzelf alleen is, kan zijn gedachten de vrije loop laten gaan en nieuwe kracht opdoen. Eenzaamheid kan echter ook onverdraaglijk en een noodsituatie zijn. Hoewel het nog niet zo makkelijk was als vandaag de dag om met andere mensen in contact te komen, vereenzamen mensen en worden daardoor ziek. Eenzaamheid is een hoofdprobleem in de huidige samenleving en toch spreekt paradoxaal genoeg bijna niemand er over. Wat zijn de oorzaken voor het ontstaan van en de toename van eenzaamheid? Wanneer en waarom ervaren we eenzaamheid als weldadig of als belastend? Maakt ons moderne leven mensen eenzaam? Zijn mensen in onze

kerken eenzaam? Kunnen we het voorkomen dat mensen vereenzamen? Kan ons christelijk geloof helpen met de eenzaamheid om te gaan? Wij nodigen u hartelijk uit om deze vragen in Euregionaal verband met ons te delen. Wij verheugen ons op uw deelname.

Programma: Let op, de conferentie is voor een flink deel Duitstalig.

09.00 Aankomst

9.15 Begroeting en korte viering

9.40 Geboren om eenzaam te zijn? Schetsen voor Eenzaamheid in de loop van het leven. Prof. Dr. Andreas Wittrahm Impulsreferaat in het Duits met Nederlandse hand-out

10.40 ♣ AG 1: De actuele situatie in Nederland Dr. Gerard Sars

♣ AG 2: Gekozen eenzaamheid in geestelijke oefening & spiritualiteit Pfarrer Frank Reyans

11.15 Eenzaamheid in het ziekenhuis Drs. Hans Kling Impulsreferat in het Nederlands met Duitse hand-out.

12.15 ♣ AG 3: Relatie dier-mens Johannes Mertens M.A. en studenten

♣ AG 4: Eenzaamheid in de ouderenzorg in coronatijd Winfried Winkler, Haus Hörn

12.45 Slotzegen / einde conferentie

Aanmelden Graag aanmelden per e-mail of telefoon tot 8 maart 2021 Bij Frau Simone Eschweiler (seschweiler@caritas-ac.de of telefonisch +49241/431-233).

Geef dan daarbij aan, in welke werkgroepen (AG 1 of AG 2 en AG 3 of AG 4) u graag ingedeeld wilt worden. Bij de Aanmeldingen wordt in volgorde van binnenkomst rekening gehouden met uw voorkeur.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Deze keer vragen wij geen deelnemersbijdrage!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

OPROEP AAN ALLE GEMEENTELEDEN

Een van de dingen die na het tot stand komen van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal moest gebeuren, was het samenvoegen van de beide Leden Registratie Programma's. In dit goed beveiligde systeem van de Protestantse Kerk in Nederland houden we alle gegevens van de leden bij. In de loop van de jaren dat we van dit programma gebruikmaken is er veel veranderd. Niet alleen zijn er tal van verbeteringen doorgevoerd, maar ook zijn er veel mutaties van de geregistreerden verwerkt.

Gegevens aan ons doorgeven

U kunt uw gegevens met ons delen, door het invullen en verzenden van onderstaand formulier.

Protestantse Gemeente
Maas- en Beekdal

Gebruik van uw contactgegevens door de PG Maas- en Beekdal

Door onderstaande vragenlijst in te vullen helpt u zowel het Pastoraat als het College van Kerkentmeesters bij het uitvoeren van hun taken. De door u ingevulde gegevens worden verwerkt in het ledenregistratiesysteem van onze gemeente en worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.
De Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Eventuele vragen over dit formulier kunt u stellen aan:
Beheerder ledenregistratiesysteem
Germ Visser
lps@pgmbd.nl

* Vereist

1
Waarmee wilt u in een brief of e-mail aangeschreven worden? *

Om er zeker van te zijn, dat we over de juiste gegevens van onze leden beschikken, vragen we *alle* gemeenteleden een formulier op de website in te vullen. U vindt dat formulier op <https://www.pgmbd.nl/privacyverklaring>, als u op die pagina even naar beneden gaat.

Met het invullen van dit formulier helpt u ons om op de door u gewenste manier met u te communiceren en om zo goed mogelijk met uw privacy om te gaan.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Germ Visser

Lokaal Beheerder LRP

MEDITATIE

VASTEN EN DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Dat zijn twee woorden die niet in de Protestantse traditie thuishoren.

Vasten en werken doen is voor onze Katholieke zusters en broeders. Gods genade is toch 'om niet' zoals wij dat zeker weten? Je kunt toch niet door allerlei werken een plekje in de hemel bij elkaar scharrelen? En nu komt er ineens een veertigdagenkalender van KerkinActie die ons wegst in de komende tijd.

Samen bespreken we thuis wat voor ons vasten in deze tijd zou kunnen zijn. We vinden diep in ons hart dat deze coronatijd al een periode van vasten is. Je mist veel, de ontmoeting, de joligheid van leuke dingen samendoen.

In de afgelopen periode kwam er een oproep om hulp en ik schrok van de reactie van vrienden en familie die deze vraag om hulp ook kregen. Het is al zo'n moeilijke tijd dus 'dit kan er ik even niet bij hebben'.

Het risico van deuren noodgedwongen sluiten is, dat wij ook ons hart gesloten houden voor mensen die het nodig hebben, die het slechter hebben dan wij.

Helaas wordt het aantal arme mensen meer ook door Corona. De kloof tussen rijk en arm wordt dieper. Kunnen wij helpen? Of kunnen we dat er niet bij hebben? Ik weet alle argumenten tegen en moet ook zelf opletten niet te makkelijk te worden. Hoe weet je dat je geld goed terecht komt? Er blijft zoveel aan de strijkstok hangen. Zo kunnen we nog even doorgaan.

Kerk in Actie komt met een voorstel van de zeven werken van Barmhartigheid. Ze helpen ons over onze drempel heen te stappen en iets voor anderen te betekenen.

Ik mag over sommige werken een kerkdienst vullen.

Mijn grootste zorgenkind is een dienst in Sittard over 'de doden begraven'. Het is het zevende werk, niet letterlijk in de Bijbeltekst van Mattheus 25 te vinden. In die tekst vind je zes werken van barmhartigheid. Dit zevende komt van een Paus en de Bijbelse grond (die aangereikt wordt voor deze dienst) vind ik dun. Een van de Bijbelteksten vind ik echt een hoofdpijndossier. Jezus zegt daarin: 'laat de doden, de doden begraven'. Leg dat maar even uit, in het dossier goed werk, de doden begraven.

Het is pas op 28 maart gelukkig, dus ik kan er nog heel wat nachtjes over slapen of wordt het wakker liggen? Bidden om Gods Geest en studeren.

In mijn opleiding tot predikant, leerde ik van alles, maar niet het samenstellen en leiden van uitvaartdiensten. Wat bleek in het veld? Uitvaarten was nou juist het werk wat een predikant vaak op haar of zijn bordje heeft. Het luistert nauw!

De kerk die je nabij is in lief en leed. Lief is helaas ondervertegenwoordigd in de pastorale contacten. De feestjes worden schaars, maar het leed is in overvloed. Uitvaarten zijn er nu helaas veel. Het is een zware tijd. Er mogen maar weinig mensen bij een uitvaart aanwezig zijn en veel mensen zijn ook bang om besmet te raken. Heel begrijpelijk maar het maakt het verdriet rond afscheid nog zwaarder.

Voor de dienst over begraven zou ik liever een andere tekst nemen ik haal het niet uit Genesis waar de bron van dit verhaal is, maar uit het Handelingen 7:15-16. 'Jakob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders; ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Chamor uit Sichem had gekocht.'

Daar zit iets zorgzaams in. Liefdevol begraven. Toen ik net begon als predikant, ontmoette ik iemand die meegeholpen had met het begraven van Amerikaanse soldaten op Margraten. Hij vertelde hoe erg het was, al die jonge jongens, het waren er ontelbaren, die gestorven waren. Ze lagen langs de weg naar Aken vertelde hij en dat ze met liefde werden begraven in Margraten. Het was zowel geestelijk als lichamelijk zeer zwaar werk. De soldaten zijn er te ruste gelegd op dat perfect onderhouden kerkhof.... Dat is barmhartig.



Ds. Agnes Hana

BIJ DE DIENSTEN

DE KERKDIENTEN IN MAART: VEERTIGDAGENTIJD

Ook in maart zullen we nog rekening moeten houden met velerlei beperkingen. Dat geldt ook voor de zondagse kerkdiensten. Of we weer bij elkaar kunnen komen voor de vieringen, blijft voorlopig hoogst onzeker. Dat betreft ook de diensten in de Goede Week en met Pasen, begin april. Eveneens zullen de maandelijkse kerkdiensten in Hoogstaete nog wel even op zich laten wachten.



We hopen dat als de besmettingen omlaaggaan en de inenting effect sorteren, we wat meer mogelijkheden hebben. Via de Nieuwsbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken.

In maart staat de Veertigdagentijd centraal. Het thema dit jaar luidt: "Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid". Waarbij we aandacht zullen schenken de Zeven Werken van Barmhartigheid. Voor de meeste werken worden mensen geïnterviewd die een bepaalde betrokkenheid hebben bij één van de werken. Joke van der Steen neemt de interviews af en

Willy de Koning neemt ze op. In de dienst over het betreffende werk van barmhartigheid wordt het bijbehorende interview uitgezonden.

Die zeven werken zijn:

- zieken bezoeken
- dorstigen te drinken geven
- vreemdelingen onderdak bieden
- naakten kleden
- hongerigen te eten geven
- gevangenen bezoeken
- doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Mattheüs 25:35-36: Ik had en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was

naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het zevende werk: de doden begraven, is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt. Werken van barmhartigheid zijn van oudsher daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden.

Pier Prins

BLOEMSCHIKSUGGESTIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

De bloemschiksuggestie voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - 'Ik ben er voor jou'.



Mocht het zo zijn dat de coronamaatregelen nog actueel zijn, dan kunnen mensen thuis een schikking maken om ook op die manier liturgisch verbonden te zijn met elkaar en met de wereld om hen heen.

Deze symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook te maken door mensen thuis. Voor de thuisschikking zijn zeven glazen kruidenpotjes met een kurken dop nodig, en acht kiezelstenen. De bloemen die in de glazen potjes komen, zijn gelijk aan de bloemen voor de kerkschikking, maar er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt. De flesjes en stenen zijn op een spiegel geplaatst in de vorm van een open hart.

(brochure op te vragen op www.protestantsekerk.nl symbolisch-bloemschikken veertigdagentijd 2021)

SPRINGDIENST OP ZONDAG 14 MAART OVER DE ZAAIER

In de Springdienst op zondag 14 maart staat de gelijkenis van de zaaier centraal. In oudere Bijbelvertalingen staat bij deze gelijkenis ook wel de uitspraak "Wie oren heeft, die hore..."

Maar ja, iemand die hoort, luistert die ook? Wij hopen dat u dat in ieder geval doet: meekijken en meeluisteren, via kerk-TV!



We hebben jullie hulp nodig voor deze Springdienst. Willen jullie een foto van jezelf insturen waarbij duidelijk zichtbaar is dat je luistert? Dit kan bijvoorbeeld door een hand bij het oor te houden. Deze luisterende mensen komen tijdens deze dienst terug. Stuur de foto voor 11 maart naar Springdiensten@gmail.com.

Wat is Spring!:

Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.

Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Het Spring! Team: *Ard, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta* en *Thea*

KERKDIENTEN

Zondag 7 maart (alleen online)

3e zondag veertigdagentijd

Online avondmaalsviering

10.30 uur: Ontmoetingskerk

Voorganger: ds. Pier Prins

Collectes: zending Colombia, kerk

Zondag 14 maart (alleen online)

4e zondag veertigdagentijd

Springdienst

10.30 uur: Johanneskerk

Collectes: ondersteuning arme regio's, kerk

Zondag 21 maart (alleen online)

5e zondag veertigdagentijd,

gezamenlijke dienst met Remonstranten Zuid Limburg

10.30 uur: Ontmoetingskerk

Voorganger: Dr. At Ipenburg (remonstrants)

Collectes: werelddiaconaat Indonesië, kerk

Zondag 28 maart (alleen online)

Palmpasen

10.30 uur: Johanneskerk

Voorganger: Ds. Agnes Hana-van Bruggen

Collectes: JOP, kerk

Donderdag 1 april (alleen online)

Witte donderdag

Avondmaal (onder voorbehoud)

19.30 uur: Ontmoetingskerk

Voorganger: Ds. Pier Prins

Vrijdag 2 april (alleen online)

Goede vrijdag

19.30 uur: Ontmoetingskerk

Voorganger: Ds. Pier Prins

10.30 uur: Johanneskerk

Zaterdag 3 april

Stille zaterdag Paaswake

22.00 uur: Ontmoetingskerk

Voorganger: Ds. Pier Prins

Zondag 4 april (alleen online)

Pasen

10.30 uur: Ontmoetingskerk

Voorganger: Ds. Pier Prins

Collectes: werelddiaconaat Zuid-Afrika kansarme kinderen, kerk



De diensten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Voor het bijwonen van diensten moet u zich opgeven. Dat kan bij voorkeur via de website www.pgmbd.nl/aanmelden maar ook via Wim Hendriks, tel: 06-10515291 of Joke van der Steen tel: 046-4584618
De diensten zijn ook te volgen via KerkTV

OVERGAVE

Stil zijn en niet meer verlangen
dan de rust van dat moment.
Je openstellen voor een wereld,
waarvan je het bestaan niet kent.

Stil zijn, met gesloten ogen
aanzelend de weg inslaan
naar geborgenheid en vrede
in dit hectische bestaan.

Stil zijn en met heel je wezen
zó ontvankelijk durven zijn,
dat Gods grenzeloze liefde
je verlost van elke pijn.



©Janny Huntelerslag – van Geenen
februari 2000