



ONDERWEG

Kerkblad Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal



In dit nummer:

Meditatie: nieuwjaar

Keuze kerkgebouw leidt tot gebruikelijke emoties

Ds Agnes Hana komt onze gemeente ondersteunen

januari
2021

INSTUREN KOPIJ ONDERWEG



Het februarinummer van Onderweg verschijnt op **4 februari**.
De uiterste inleverdatum van de kopij is **24 januari**.
U kunt uw artikelen sturen naar **onderweg@pgmbd.nl**
We verzoeken iedereen om alleen gebruik te maken van dit mailadres.

Willy de Koning, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser, Gerdien Zwartkruis

COLOFON

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas en Beekdal. Het blad is bestemd voor al onze leden.

Predikant:

ds. Pier Prins tel.: 046-4360037, dominee1@pgmbd.nl

Digitale Onderweg

U kunt Onderweg ook lezen op de website onder het menu "Kerkblad Onderweg".

Ook kunt u een digitale versie ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de redactie.

Papieren Onderweg

Abonnementsprijs: € 12,50 per kalenderjaar.

Voor vragen of opmerkingen over de bezorging van Onderweg, kan contact worden opgenomen met Wim Hoogstraten 046-4332872, email: wim.hoogstraten@xs4all.nl

Redactie

Willy de Koning, tel. 046-4513795, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser, Gerdien Zwartkruis.
Hebt u artikelen voor Onderweg, dan kunt u die sturen via e-mail: onderweg@pgmbd.nl

NIEUWJAAR

Toen we in Duitsland woonden klonk steevast rond de jaarwisseling de wens “einen guten Rutsch ins Neue Jahr” of gewoonweg “einen guten Rutsch”. Ook in Limburg is het niet ongebruikelijk elkaar een “unne gooie roetsj” te wensen. Ik hoop dat ik die woorden zo goed schrijf.

De meesten denken dat Rutsch / roetsj iets met roetsjen, glijden te maken heeft. Met andere woorden dat je goed het nieuwe jaar in mag glijden. Roetsjen heeft dan ook de betekenis: je bewegen, meegaan in de stroom. Want of je het nu wilt of niet, de tijd stuwt je voort. “De tiid hâldt gjin skoft” zeggen ze in Friesland. De tijd houdt geen pauze en staat dus nooit stil.



Anderen vermoeden dat “Rutsch / roetsj” samen zou hangen met reis. Op zich een mooie gedachte, vind ik. Ik wens jou een goede reis toe voor het nieuwe jaar.

Echter naar alle waarschijnlijkheid is het woord afgeleid van het Hebreeuwse woord “rosj”. En “rosj” betekent: hoofd of begin. Dus: een goed begin van het jaar.

Voor de Joden is hun nieuwjaar een belangrijk feest. De Joden vieren hun nieuwjaar in september en trekken er zelfs twee dagen vooruit. Op die dagen wordt er in de synagoge 100 keer op de ramshoorn geblazen. Het bazuingeschal moet mensen bewust maken van hun plichten tegenover God. En van zijn liefde en bescherming.

Maar de klanken van de bazuin zijn ook een aansporing om de ogen op de toekomst gericht te houden. Om niet te verslappen wanneer geweld en liefdeloosheid op aarde de boventoon voeren. Het Joods nieuwjaar is een plechtig feest, waarbij de mensen proberen hun fouten recht te zetten en ruzies bij te leggen. Om het verse jaar zoet (en dus goed) te beginnen eten ze appels met honing.

We hebben een zeer bewogen jaar achter ons liggen. Het coronavirus heeft ons allemaal in beslag genomen. We hebben, eenieder op eigen wijze, de beperkingen ervaren. Of ziekte ervan ondervonden, dan wel dat mensen die we kenden, eraan overleden zijn.

Het is ook dit virus dat met ons meegaat het nieuwe jaar in. Want ook in 2021 zal het ons niet ongemoeid laten. Toch hopen we op betere tijden en dat deze grote crisis overwonnen wordt. En ook dat deze crisis ons leert om op een nieuwe en andere manier te leven en om te gaan met deze aarde. Want wetenschappers merken op dat deze crisis niet op zichzelf staat, maar samenhangt met onze manier van leven: met klimaatverandering, overmatige vleesconsumptie en ontbossing.

Tot slot, bij “de Rutsch, de roetsj en de rosh” hoort voor mij ook de zegen. Niet voor niets staat de zegen van Aäron standaard op het rooster voor de nieuwjaarsdag. Die aloude woorden uit Numeri 6: 24 - 26 hebben nog altijd grote zeggingskracht:

יְבָרֶכֶךָ יְהוָה, וַיְשַׁמְרֶכָּ. De Eeuwige zegene u en behoede u

יְאֵר יְהוָה פְּנֵי אֵלֶיךָ, וַיְחַנֶּךָ. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

יְשֵׂא יְהוָה פְּנֵי אֵלֶיךָ, וַיִּשֶׂם לְךָ שְׁלוֹם. De Eeuwige verheffezijn aan gezicht over u en geve u vrede

Graag wens ik met deze woorden en deze zegen u alle goeds, gezondheid, vrede en vreugde voor het nieuwe jaar!

Pier Prins

UIT DE KERKENRAAD

In het liedboek staat één Nieuwjaarslied, een prachtig lied met als eerste couplet:

*God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.*

Met deze woorden wil ik jullie allemaal veel heil en zegen toewensen voor het komend jaar. En verder ook gezondheid, moed en liefde. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan is er heel veel gebeurd, ook in onze gemeente.

We zijn afgelopen zomer samengegaan en vormen nu met elkaar de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. Als kerkenraad zijn we hier heel blij mee en dankbaar voor. Er is veel werk verricht om zo ver te komen en tegelijkertijd is er nog werk aan de winkel om op een goede manier tot een echte eenheid te komen. De verschillende colleges en werkgroepen hebben jaarplannen opgesteld met speerpunten waar ze mee aan de slag gaan. Het gaat hierbij om al bestaande en nieuwe activiteiten. Een paar van de speerpunten zijn: zorg voor mensen die in rouw zijn en/of zich eenzaam voelen, maar we willen ook in gesprek gaan met jongeren en samen met hen ontdekken waar zij behoefte aan hebben.

We hebben afgelopen najaar afscheid genomen van Irene Pluim. Inmiddels is er een beroepingscommissie samengesteld die in januari voor het eerst bij elkaar zal komen. U wordt over het beroepingswerk natuurlijk op de hoogte gehouden. Aan u zal ook regelmatig gevraagd worden om mee te denken in de zoektocht naar een nieuwe predikant, maar als u ideeën heeft mag u, nu of later, natuurlijk ook ongevraagd reageren. En dit geldt ook voor andere zaken die in de kerk spelen: Kerk zijn we samen!



Het zal zeker een aantal maanden duren totdat we een predikant kunnen beroepen. Daarom zijn we ook heel erg blij dat Ds. Agnes Hana ons het komende half jaar voor de wijken in Sittard (maximaal acht uur per week) komt ondersteunen bij het pastoraat. Ook is zij bereid om voor te gaan in een aantal kerkdiensten en

uitvaarten te leiden. Veel Sittardse gemeenteleden zullen haar nog kennen uit de periode van 1995-2001 toen ze predikant was in Sittard. Welkom Agnes: we hopen dat je een goede tijd hebt bij ons! De eerste maanden van 2021 zal het kerkenwerk door het coronavirus helaas nog vrijwel stilliggen. Dankzij de kerkTV, die afgelopen jaar in beide grote kerken geïnstalleerd is, kunnen de diensten gelukkig wel elke zondag uitgezonden worden. Ook wanneer het niet mogelijk is om samen te komen of maar met een kleine groep gemeenteleden. Maar dat we elkaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten is en blijft verdrietig. We hopen en bidden dat hier in de loop van 2021 verandering in zal komen. We vinden het als kerkenraad belangrijk dat we met elkaar verbonden blijven, maar realiseren ons ook dat dit, al doen we nog zo ons best, in deze tijd moeilijk is. We hopen dat alle activiteiten in de loop van dit jaar weer opgestart kunnen worden. Ook dat we over een aantal maanden weer gewoon naar de kerk kunnen met zoveel mensen als we willen en dat iedereen, als het veilig genoeg is, ook weer naar de kerk zál komen. We zien er naar uit dat we weer koffie kunnen drinken na de kerkdiensten en tijdens de koffie weer gesprekken kunnen voeren. O ja, en zeker ook dat we weer kunnen zingen tijdens de diensten!

Dit jaar zullen de kerkdiensten nog om en om in beide grote kerken gehouden worden. Er ligt, zoals u weet, een conceptbesluit om vanaf 2022 de zondagse diensten in de Johanneskerk te gaan houden en te zoeken naar een nieuwe bestemming voor de Ontmoetingskerk. Maar de Ontmoetingskerk gaat niet op slot! Alle activiteiten, behalve de zondagse diensten, zullen er gewoon doorgaan. We zullen zo snel mogelijk (dit voorjaar) een gemeenteberaad organiseren. Dan zal nog een keer uitgelegd worden hoe we tot dit conceptbesluit gekomen zijn en kunt u vragen stellen en opmerkingen maken. We kunnen nu helaas nog geen datum vastleggen, omdat we niet weten wanneer het mogelijk zal zijn om bij elkaar te komen, maar zodra dit duidelijk is, hoort u van ons. Komend jaar zullen er hopelijk ook weer diensten en activiteiten georganiseerd worden in de kleine kerkjes.

Ja, er ligt weer een nieuw jaar voor ons. We hebben als kerkenraad veel plannen en ideeën, maar zonder jullie zal daar niet veel van terecht komen. We moeten het echt met elkaar doen. We hebben elkaar nodig. Ik zie er naar uit om er met elkaar een mooi jaar van te maken! Een jaar waarin we met elkaar kunnen gaan bouwen aan onze gemeente Maas- en Beekdal, zoals zo mooi uitgebeeld tijdens de eerste dienst van onze nieuwe gemeente.

Een jaar waarin we de zaken die nog samengevoegd en afgestemd moeten kunnen regelen, waarin we elkaar nog beter zullen leren kennen en de verbondenheid met elkaar zal groeien, een jaar waarin we een nieuwe predikant zullen kunnen begroeten en we met elkaar nieuwe uitdagingen zullen oppakken waar we plezier in hebben en waarmee we van betekenis mogen zijn voor onze gemeente en erbuiten.

Namens de Kerkenraad, *Bertha Verkerk*

KEUZE KERKGEBOUW LEIDT TOT BEGRIJPelijke EMOTIES

Gemeenteavond pas over enige maanden vanwege Corona

De keuze voor het gebouw waar we vanaf 2022 onze erediensten zullen houden heeft natuurlijk veel emoties opgeroepen. Verschillende kerkenraadsleden zijn ook al bevroegd over de keuze die gemaakt is en zoals die in de vorige Onderweg is toegelicht.



Er is begrip, er zijn zorgen, er zijn gevoelens van verlies en soms ook van hoop. Elke keuze zou die gevoelens hebben opgeroepen en in ieder geval vergt het de inzet van ons allemaal om de verbinding met elkaar niet te verliezen, juist nu de binding met een vertrouwd en geliefd gebouw voor een aantal gemeenteleden wellicht minder wordt. Zodra de coronacrisis voorbij is, komt er nog een gemeenteavond om de keuze voor de Johanneskerk nader te bespreken. Helaas zal dat dus nog even duren. Ongetwijfeld zal ook dat een moment zijn waarop er vanuit het hart gesproken zal worden.

Ruud Steen zat in de bouwcommissie van de Ontmoetingskerk, ontworpen voor multifunctionaliteit. Een kerk die altijd voor veel meer is gebruikt dan de eredienst alleen. Hij werd geraakt door de keuze, en elders in deze Onderweg beschrijft hij zijn persoonlijke beleving, die voor velen herkenbaar zal zijn. We waarderen het erg dat Ruud deze emotie woorden geeft. Voor velen is het ook niet het eerste gebouw dat achtergelaten wordt. De uiteindelijke conclusie is een oproep aan ons allemaal: 'We moeten het komende jaar gebruiken om de onderlinge band te versterken, nog rekening houden met twee verschillende culturen en.... naar elkaar om te zien. Hopelijk zullen we dan allen voelen dat we in Christus één zijn'. Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten. Wij zijn één in Christus, waar wij elkaar ook ontmoeten.

Vanuit de kerkenraad,
Marnix van Gurp, Bertha Verkerk en Bert Stuij

BEROEPINGSWERK

De kerkenraad is blij dat de beroepingscommissie voltallig is en met haar werkzaamheden kan beginnen. De commissie bestaat uit de volgende personen:



Ida Dorrestein, Joop Joosen (voorzitter), Emma de Koning, Jenny Kooistra, Bart Kooyman, Yolanda Kragt, Bert Stuij en Bertha Verkerk.

Medio januari is er een eerste (digitale) bijeenkomst, waarop we met elkaar kennismaken, de profielschets bespreken en ons, met hulp van de gids van de PKN, een voorstelling gaan maken van onze werkzaamheden.

Mocht u als gemeente tips hebben of wat te vragen, dat kan middels een mail naar beroepingcie@pgmbd.nl.

Wij zullen regelmatig via Onderweg en de Nieuwsbrief van ons laten horen.

Joop Joosen

DOMINEE AGNES HANA KOMT ONZE GEMEENTE ONDERSTEUNEN

In de komende periode waarin wij 'half vacant' zijn krijgen we versterking van Ds. Agnes Hana uit Landgraaf. Voorlopig springt zij voor gemiddeld 8 uur per week bij. Ze gaat regelmatig voor, en helpt in het pastoraat.

In de zomer vertrok onze predikant Irene Pluim naar Oosterbeek. Sindsdien heeft Ds. Pier Prins de gehele gemeente Maas- en Beekdal onder zijn hoede, en de kerkenraad meende daarom dat we wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Met name voor het Sittardse deel van onze nieuwe gemeente. Er wordt al hard gewerkt om een nieuwe dominee te beroepen, maar dit duurt in de regel toch wel enige tijd voor dit rond is. Daarom wilden we graag zoeken naar een tijdelijke ondersteuning. We zijn heel blij dat we die gevonden hebben in de persoon van Ds. Agnes Hana. Agnes kan ons, voorlopig voor een half jaar, bijstaan voor zo'n 8 uur per week. Ze begint officieel vanaf 1 januari 2021. Hieronder stelt Agnes zich even voor.

let den Boer

WIE IS AGNES HANA - ZIJ STELT ZICH EVEN VOOR

Voor sommigen van u ben ik een oude bekende. Met de nadruk op oud inmiddels. Voor anderen ben ik 'nieuw'. Ik ben Agnes Hana - van Bruggen, predikant met emeritaat zoals dat mooi heet. Van 1996 tot 2001 was ik predikant in Sittard. Het was mijn eerste gemeente. Ik heb veel geleerd in Sittard en veel mensen ontmoet.

Na Sittard ben ik predikant in de Oude Mijnstreek geweest, daarna in Heemskerk en als laatste gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel. Dat ligt in de buurt van Schoorl. Veel zeewind en veel ruimte.



Toen onze zoon besloot van Amsterdam naar Limburg te willen verhuizen waren wij heel gelukkig want Limburg waar we al 30 jaar gewoond hadden trok altijd aan ons. Wij hebben in Nieuwenhagen (Landgraaf) een appartement gekocht, waar we met veel plezier wonen. Ik ben getrouwd met Koos Hana (duidelijk dus dat Hana onze achternaam is) wij hebben een zoon in Cadier en Keer. Samen met zijn vrouw en twee dochtertjes wonen zij daar. Wij zijn enthousiast oppas-opa en -oma.

Sinds een jaar ben ik actief als predikant bijstand in pastoraat in de Protestantse Gemeente Parkstad. Dat bevalt heel goed wederzijds. Ik bezoek voornamelijk ouderen en begeleid uitvaartdiensten. Toen de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal mij polste of ik behulpzaam kon zijn in de vacaturetijd die er nu is ontstaan, moest ik even kijken of er nog tijd over was voor mijn 'oude' liefde. We zijn overeengekomen dat ik 8 uur in de week reserveer voor u.

Ik ben beschikbaar voor Sittard in de vier wijken. Via ouderling let den Boer word ik benaderd en dan kijken we wat er kan. U kunt via uw eigen wijkcontacten vragen wat er mogelijk is. Het is nu natuurlijk een ingewikkelde tijd, bezoeken is niet eenvoudig en niet altijd veilig. Dat is een lastig gegeven waarin wij een weg moeten zoeken. Uit ervaring weet ik van de Gemeente Parkstad dat dit aardig lukt. Regelmatig ga ik op zondag voor in de diensten en dan zijn we ook op die manier al verbonden.

Ik hoop op een goede tijd met u samen, *Ds. Agnes Hana*

VAN EN OVER GEMEENTELEDEN

KEUZE VAN KERKGEBOUW



Zelden heeft een bericht zo'n "worsteling" tussen emotie en verstand bij mij teweeg gebracht als het voorgenomen besluit om de Johanneskerk te kiezen voor de Zondagse erediensten en de Ontmoetingskerk waarschijnlijk te verhuren of te verkopen.

Ik ging er eigenlijk van uit dat de Ontmoetingskerk gekozen zou worden, omdat die in mijn ogen multifunctioneler is. De wens is echter de vader van de gedachte.

Rationeel zijn er uiteraard door een commissie meer aspecten bekeken en is de keuze op de Johanneskerk gevallen. In het artikel in "Onderweg" kom ik maar weinig van die aspecten tegen, die de doorslag hebben gegeven en als gemeente worden we door de Corona pas over maanden nader geïnformeerd. Ja de vitaliteit van vrijwilligers zou in Sittard groter zijn dan in de Geleense kerkgemeenschap. Dat heeft

natuurlijk veel te maken met de gemiddelde leeftijd. Over vitaliteit gesproken, parkeerplaatsen voor minder validen vind je wel in Geleen maar (nog) niet in Sittard.

Hoe ik ook probeer om onbevooroordeeld tegen dit besluit aan te kijken, het doet pijn! Ik heb in mijn leven al heel wat kerken zien “verdwijnen” Ik ben opgegroeid in Hoensbroek, waar ik op Zondagschool ging in de “Tunnelkerk” onder aan de Kastanjelaan. Die kerk is afgebroken, maar er kwamen toen twee kerken voor in de plaats: De Goede Herder-kerk in Hoensbroek en de Emanuelkerk in Treebeek. In de Goede Herder-kerk heb ik samen met mijn latere echtgenote catechisatie gevolgd en we zijn daar getrouwd. Ook gingen we naar de Emanuelkerk in Treebeek. Mijn moeder zat daar in de kerkenraad. Beide kerken zijn afgebroken alleen voor de Emanuelkerk is een andere kerk in de plaats gekomen de Pelgrimskerk, die nu nog bestaat. Maar inmiddels waren wij getrouwd en kerkten we in Geleen in de kerk aan de Parklaan de Kruiskerk met het beroemde raam van Karel Appel. Daar is mijn dochter gedoopt. Mijn zoon is later op verzoek van mijn moeder gedoopt in de Emanuelkerk, omdat men daar al enkele jaren geen dopeling meer hadden gehad. De Kruiskerk is samen met de gereformeerde Bethelkerk afgebroken, maar daarvoor kwam één grote kerk in de plaats: De Ontmoetingskerk. Ik heb zelf in de bouwcommissie van deze kerk gezeten en dat heeft er natuurlijk toe bijgedragen, dat ik zo emotioneel met dit gebouw verbonden ben. In deze kerk ken ik elke vierkante meter. De Ontmoetingskerk is later uitgebreid met een wel heel functioneel bijgebouw “De Herberg” Vele kerkelijke activiteiten hebben daar plaatsgevonden, van lezingen, voordrachten, vergaderingen, koffiedrinken na uitvaarten tot uitgebreide maaltijden, maar ook ontmoetingen, actualiteiten-herberg en ontspanningsactiviteiten.

Ik moet toegeven, dat de geluidskwaliteit in de Johanneskerk erg goed is. Na de renovatie van de ringleiding in de Ontmoetingskerk vond ik de geluidskwaliteit en de verstaanbaarheid sterk verbeterd. Het zitten in stoelen ervaar ik als comfortabeler dan het zitten op banken. Wat de geluidskwaliteit in de kerkzaal betreft heeft Sittard een streepje voor. In de hal in Sittard tijdens het koffiedrinken is de verstaanbaarheid echter erg slecht. In Geleen is de verstaanbaarheid in de hal ook niet geweldig maar wel beter dan in Sittard.

Hoe dan ook, de teerling is geworpen, de keuze is gemaakt. We zullen toch als één kerkelijke gemeenschap verder moeten. Het is voor mij geen reden om de kerk de rug toe te keren, al ben ik bang, dat we toch kerkleden gaan verliezen.

Eerlijkheidshalve zou dat ook met de keuze voor de Ontmoetingskerk gebeurd zijn. In die zin zorgt elke keuze in zo’n situatie voor ‘verliezers’. Maar laten we ons er samen voor inzetten om te zorgen dat we zo weinig mogelijk mensen verliezen. We moeten het komende jaar gebruiken, om de onderlinge band te versterken, nog rekening houden met twee verschillende culturen en ... naar elkaar om te zien. Hopelijk zullen we dan allen voelen dat we in Christus één zijn. Waar we elkaar ook ontmoeten.

Ruud Steen

HET LAATSTE KERKDIENTENROOSTER VAN WIM HOOGSTRATEN

Vele jaren heeft Wim Hoogstraten de roosters voor de kerkdiensten in Geleen, Beek en Urmond samengesteld.



Daarin werd voor elk halfjaar aangegeven wie de voorganger was, wie de oudste, organist, koster en gastvrouw of -heer. In de week voorafgaand aan de kerkdienst verstuurde hij de oudstenbriefjes naar deze mensen, met mededelingen en bijzonderheden als de liturgische kleur (voor het antependium), Bijbellezingen en liederen. Voor het tweede halfjaar in 2020 heeft hij dit voor het laatst gedaan. Nu we sinds de zomer één gemeente zijn, zal er vanaf januari 2021 één kerkdienstenrooster komen voor al onze kerken. We willen Wim van harte bedanken voor zijn inzet gedurende de vele jaren om onze kerkdiensten goed te laten verlopen.

Kees van Luijk

HARTELIJK DANK

Heel hartelijk dank voor alle goede wensen voor kerst en het nieuwe jaar, die wij mochten ontvangen. Ook heel veel dank voor de mooie bloemen die we met kerst kregen.

Bij deze willen wij u ook allen graag een mooi nieuwjaar toewensen in goede gezondheid en met veel heil en zegen.

Pier en Ria Prins – Snoek



GEMEENTELEDEN AAN HET WOORD

Samen slaan we nieuwe wegen in. Het is alweer een half jaar geleden dat onze kerken officieel samen verder gingen, maar het is natuurlijk nog steeds belangrijk dat we elkaar beter leren kennen. Deze rubriek 'Gemeenteleden aan het woord' zetten we daarom voort. In dit nummer van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan Ed Rensen (voormalig PGGBU) en Wil Wessels (voormalig PGSG).

Waar en wanneer groeide je op en in welk soort (kerkelijk) gezin? Hoe is nu je gezinssituatie?



WIL: Ik ben geboren in Geleen in 1940, net voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog. We waren thuis met 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Mijn ouders kwamen beiden uit het noorden; mijn vader uit Groningen, mijn moeder uit Overijssel. We hadden een druk, maar gezellig gezin, waar heel veel mogelijk was. We waren niet super kerkelijk. Mijn moeder was Nederlands Hervormd en lid van de kerk, maar mijn vader had niets met de kerk. Hij liet ons wel helemaal vrij. We zijn alle vijf gedoopt, op de zondagsschool geweest en mijn jongste broer en ik hebben belijdenis gedaan. In 1967 ben ik met Henk getrouwd. We kregen twee zonen en vier kleinkinderen. Na hun studie zijn onze zonen uitgevlogen en hebben ze over de hele wereld gewoond en gewerkt. Remko, de oudste, woont na veel omzwervingen nu met zijn vrouw en vier kinderen in Zwitserland en Ragnar, de tweede zoon woont na 5 jaar IJsland en 5 jaar Canada met zijn vrouw in Brussel. Relatief

redelijk dichtbij maar we zien ze niet wekelijks of maandelijks. Nu in de coronatijd is het al helemaal moeilijk.

ED: Mijn geboortewieg stond in 1948 in oost Borneo, nu Kalimantan, en ik was de oudste van drie jongens. Mijn ouders waren Haagse Nederlanders. Na 4,5 jaar zijn we naar Nigeria overgeplaatst en vanaf medio 1957 zijn we pas definitief via Bennekom in Nederland gebleven. Ik kwam vervolgens in Rijswijk in de vierde klas van de School met den Bijbel. Door het uit het hoofd moeten leren van Psalmen kwam ik in aanraking met geloofszaken. Nu heb ik geen herinnering aan die Psalmen. Ongeveer vanaf toen werd ik wel steeds nieuwsgieriger naar het wezen van geloven. Van mijn ouders zou ik mij Nederduits Hervormd moeten beschouwen. Van huis uit zijn wij, wat ik mij ervan herinner, nooit actief met het geloof bezig geweest terwijl mijn vader overal lokaal wel betrokken was.

Welke opleidingen volgde je en welk werk deed je?

Wil: Toen ik jong was, was het als meisje soms moeilijk om te mogen doorleren. Meisjes gingen naar de Huishoudschool; ik dus ook. Ik had het geluk dat ik daarna, na veel zeuren en aandringen toch verder mocht studeren. Ik heb een vooropleiding gedaan, vergelijkbaar met de MULO, en aansluitend de vierjarige NA-opleiding voor lerares naaldvakken en textiele werkvormen gevolgd in Heerlen. Ik heb mijn hele leven met veel plezier aan diverse opleidingen en scholen lesgegeven. Ik werkte op de Protestantse Huishoudschool in Geleen en bij de M.B.O.-opleiding voor verzorgenden in Sittard. Daarna heb ik nog enkele jaren bij Opera Zuid gewerkt op het kostuumatelier, waar ik prachtige kostuums heb gemaakt.

ED: Via de late lagere school ging ik naar een Christelijke MULO in Rijswijk, woonden we 2 jaar in Sappemeer, kamen terug naar Rijswijk en haalde ik daar mijn HBS-B diploma. Na mijn diensttijd eind 1969 koos ik voor technische scheikunde op de universiteit Groningen. Dat bleek te hoog gegrepen en ik ben na een jaar overgestapt naar chemische techniek op de HTS aldaar. Eind 1974, na eerst met Joke te trouwen, begon ik als processtechnoloog bij de ABS-fabriek van DSM. We woonden in Schinnen en vanaf 1976 in Geleen, waar onze dochter en zoon werden geboren. Na wat werkgeversveranderingen, verlies van ouders, ontslag bij LVM in Tessenderlo in 2003 en een scheiding in 2004 ging ik in 2013 als kunststof-technoloog met pensioen.

Hoe heeft je geloofsleven zich ontwikkeld, zijn daarin veranderingen geweest gedurende je leven?

Wil: De kerk is niet altijd een constante factor in mijn leven geweest. Soms heel dichtbij en soms meer op de achtergrond. Wel ben ik altijd betrokken geweest bij de Zondagschool en later bij de organisatie van de Instuif, waar Henk en ik elkaar leerden kennen. Toen we in Heerlen woonden ben ik nog een aantal jaren ouderling geweest van de Sionskerk in Heerlerheide.



ED: Zoals ik zei ben ik nooit actief betrokken geweest bij een geloofsgemeenschap, bleef wel heel nieuwsgierig naar wat dat nou is, geloven en waarin. Doordat ik wel via mijn basisopleiding de nodige Bijbelverhalen meekreeg, vooral als verhaal of historie, viel mij een tegenstelling op van 'boodschap' en werkelijkheid. Via een studenten-gesprekkring in Groningen kwam ik in aanraking met Dorothee Sölle. Dat attendeerde mij op de eigen verantwoordelijkheid en consequenties voor (politieke) misstanden. Ik ben blijven zoeken naar hoe ik mijn 'geloofsovertuiging' in praktijk kan brengen zoals de boodschap van geloven dat aanreikt en vooral op persoonlijk vlak. Door de kerkelijke betrokkenheid van Joke en de komst van de familie Compagner, waar we later bevriend mee raakten, werd ik meer deel van de gemeenschap. Dat begon met de uitnodiging van Jan Compagner om de kerkbladcommissie te versterken. Vervolgens stond ik dichtbij het Kerkasielavontuur, het Samen op Weg proces en het partnerschap met de Evangelisch Lutherse Kerk in Erfurt. Nu

ben ik, vooral praktisch, betrokken met de Protestantse Gemeente en gericht op contact, samen bezig zijn en ontmoeten.

Wat betekent de kerk voor jou?

Wil: In die Heerlense tijd is er ook een periode geweest dat de kerk niets meer voor mij (ons) betekende. Alleen ervaar je dan na verloop van tijd dat je toch niet zonder kunt en dat je iets elementairs in je leven mist. Zo zijn we na wat zoeken en gesprekken in Sittard gaan kerken; uiteindelijk lagen daar ook onze wortels.

ED: Als een gemeenschap in verscheidenheid waarin ik mij thuis kan voelen. Waarin aandacht en respect is voor variërende belevingsvormen en overtuigingen en voor elkaar, voor zorg en begrip. De 10 jaar, vanaf 1992, uitwisselingsprogramma's tijdens Hemelvaart weekenden met Erfurt zijn voor mij belangrijke herinneringen. Met een gezin daar heb ik nog steeds contact. Het kerkzijn wordt voor mij meer bepaald door wat buiten de zondag gebeurt. Het kringenwerk speelt voor mij een grote rol met name daar waar een caleidoscoop van gedachten en belevingen op een breed gebied, uitgewisseld kunnen worden. Een zondagse dienst is dan een persoonlijk bezinningsmoment, een rustpunt, om vervolgens na de dienst elkaar te kunnen ontmoeten en aandacht te geven.

Doe je vrijwilligerswerk voor de kerk, waarom (wel of niet) en wat?

Wil: Vrijwilligerswerk voor de kerk, ja sinds een aantal jaren zorg ik voor de gastpredikanten; heel mooi heet dat preekvoorzener. Verder coördineer ik de Kerkwacht van de Gruizenkerk (nu even niet vanwege corona) en tevens maak ik deel uit van de groep gastheren/gastvrouwen. Ook heb ik buiten de kerk mijn vrijwilligerswerk bij Sanquin, wat ik erg leuk vind.

ED: Met name in praktische, faciliterende zin zoals ad hoc klussen, uithelpen en vervoerondersteuning. In 2009/2010 had ik een bescheiden rol in ZWO. Begin 2015 werd ik gevraagd als hulpkoster en nu ben ik daar

samen met andere vrijwilligers actief in. Later dat jaar werd ik betrokken bij de stuurgroep van het 'Samen Verder project' en recentelijk heb ik de installatie van kerk-tv voor de Ontmoetingskerk gerealiseerd.

Wat zijn je passies/hobby's?

Wil: Mijn hobby's, zijn lezen, wandelen, reizen, handwerken en zingen. Ik zing in de cantorij van de kerk en ik heb jarenlang gezongen bij het Limburgs Operakoor. Met dit koor heb ik ook vaak meegewerkt aan diverse operaproducties bij Opera Royal de Wallonie in Luik, als daar versterking van het koor nodig was.

ED: Met mijn handen iets kunnen maken, bij voorkeur van hout, of repareren. Bezig zijn in mijn tuin en wandelen in bos, heide of veld. Hapsnap lezen, filosofische beschouwingen, deels historisch. Een specifieke hobby zou ik vogelwaarneming kunnen noemen. Ik ben al 35 jaar betrokken bij Vogelwerkgroep Geleen van Vogelwacht Limburg. Daarnaast met mensen van gedachten wisselen, al dan niet filosofisch, over van alles wat mij bezighoudt en kan delen. De agenda van het Kringenwerk biedt daar voor mij ideale mogelijkheden voor. Koken voor een bescheiden gezelschap mag ik graag doen.

Wat zijn jouw wensen voor 2021?

Wil: Voor 2021 wens ik ons allen toe dat we weer wat 'normale' met elkaar kunnen samen komen en dat we een hechte gemeenschap zullen worden als "Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal".

ED: Persoonlijk, dat ik in goede gezondheid mijn pensioen kan blijven beleven. Dat de Protestantse Gemeente tot een harmonieuze gemeenschap in verscheidenheid kan groeien waarbij het 'wij-zij' verleden tijd zal zijn. Door vrede in onszelf te vinden en vanuit respect voor elkaar de vrede in de wereld om ons heen waar te maken.

Onder redactie van: *Willy de Koning*

OM HET NIET TE VERGETEN (12)

Het blad "Kerknieuws" in de aanloop naar de bouw van de Ontmoetingskerk



De vorige keer ("Onderweg" december 2020) eindigde ik met het besluit in het najaar van 1989 om in Geleen een nieuw kerkgebouw te bouwen ter vervanging van de Hervormde Tunnelkerk aan de Houtmanstraat, die al enige tijd tevoren gesloten was, de Gereformeerde Bethelkerk aan de Groenstraat en de Hervormde Kruiskerk aan de Parklaan. De nieuwe kerk moest niet alleen plaats bieden aan de kerkdiensten voor geheel Geleen, maar ook aan de vele doordeweekse activiteiten in de Bethelkerk en de Kruiskerk. Samen

vonden daar per jaar circa 400 bijeenkomsten per jaar plaats met circa 8.000 deelnemers! Kort daarvoor was al de grote restauratie van kerk en pastorie te Beek aangezet. Op 6 mei 1990 werd dit werk te Beek feestelijk afgesloten. In de feestbijlage bij het Kerknieuws van 26 april 1990 staat een fraaie tekening van het complex. Bij deze belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente was Kerknieuws weer een belangrijke tijdsgetuige.

Voor de bouw van de nieuwe kerk in Geleen werd een stuk grond aan het Emmaplein verworven. Een bouwbegeleidingscommissie onder leiding van Wim van der Linde werd ingesteld. In dezelfde tijd werd de leegstaande Tunnelkerk verkocht aan de burgerlijke gemeente Geleen en korte tijd later ook de Bethelkerk en de Kruiskerk. De Bethelkerk zou spoedig gesloten worden, maar de Kruiskerk bleef beschikbaar tot de nieuwe kerk gereed zou zijn. Daar er toen een uitgebreid jeugdwerk binnen de gemeente was, werd voor de jeugd een directieket gehuurd en bij de Kruiskerk gezet, totdat de aparte jeugdruimte in de nieuwe kerk gereed zou zijn. De laatste kerkdienst in de Bethelkerk was op 30 juni 1991. In de tussentijd, tot de

Ontmoetingskerk gereed zou zijn, werden de kerkdiensten voortgezet in de Kruiskerk. Later verzezen op beide plekken flatgebouwen, zoals de burgerlijke gemeente had gepland.

Voor de nieuwbouw werd architect Povs  & Partners te Geleen aangetrokken en bouwmaatschappij Jongen ging de kerk bouwen. Teun van Hoek was toen voorzitter van de Raad van Beheer, wat door alle beheersactiviteiten een behoorlijk zware functie inhield.

Kerknieuws, dat iedere twee weken uitkwam, berichtte bijna iedere keer uitvoerig over de voortgang van de bouw van de kerk. In het Kerknieuws van 11 april 1991 vinden we een voorlopige beschrijving en plattegrond van de nieuw te bouwen kerk, die toen nog geen naam had. Het nummer van 20 juni ging vergezeld van een fraaie brochure met veel gegevens over de te bouwen kerk. De opbrengst van de oude kerken was niet voldoende voor de aankoop van de grond, de bouw en de inrichting inclusief een goed orgel, zodat intussen de geldwerving ter hand werd genomen. In Kerknieuws werd als doel van die actie aangegeven dat er uiteindelijk geen lening nodig zou zijn, zodat de toekomstige generatie daar niet mee opgezeald werd. Door vele extra giften van binnen en buiten de gemeente is dit doel boven iedere verwachting geslaagd. Na een half jaar was het streefbedrag al overschreden!

De al bestaande Kerkgebouwenstudiecommissie beried zich samen met adviseurs vanuit de toen nog zelfstandige beide landelijke kerken (de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland) en met Henk van Loo namens de organisten op de kwaliteit van de orgels van Bethel- en Kruiskerk. Meenemen? Verkopen? Moest er in een nieuwe kerk een nieuw orgel komen? In het overleg bleek dat beide bestaande orgels in Bethel- en Kruiskerk niet best waren. Hoge kosten waren te verwachten. Besloten werd daarom een nieuw orgel aan te schaffen. Door een buitenkans, waarin Henk van Loo een grote rol speelde, kwam het huidige grote Faema-orgel in de Ontmoetingskerk tot stand. Dit is een van de beste moderne (en toch klassieke) orgels in de verre omtrek. Het orgel van de Kruiskerk werd verkocht aan de Hervormde gemeente te Bodegraven. In de Ontmoetingskerk kwam voorlopig het Verschuerenorgel uit het Koetshuis te Beek, dat daar als koororgel werd gebruikt.

Helaas bleek het door Karel Appel in zijn jonge jaren gebrandschilderde raam in de Kruiskerk niet goed in de nieuwe kerk te passen. Bovendien was er een kostbare reparatie nodig. Besloten werd daarom om het raam te verkopen. Hans Korevaar zette zich er zeer voor in om het kunstwerk voor Geleen te behouden, maar de burgerlijke gemeente zag daarin geen opdracht.

In het Kerknieuws van 21-11-1991 werd bekendgemaakt dat de nieuwe kerk te Geleen "Ontmoetingskerk" zou gaan heten. De gemeenteleden waren in de gelegenheid gesteld om namen voor te stellen en de Federatieraad had deze naam gekozen. Ds. Compagner legde uit dat de naam weerspiegelt dat de kerk de plaats is waar wij God kunnen ontmoeten, maar tevens de plaats waar we elkaar ontmoeten. Bovendien is de kerk ook een open huis, waar het gaat om de ontmoeting met de 'wereld', de samenleving van mensen. Heel vervelend was het geschil met een aannemingsbedrijf dat meende rechten te kunnen ontlenen aan ori nterende gesprekken over mogelijke kerkbouw in Geleen, die in een zeer vroeg stadium hadden plaatsgevonden. Het bedrijf probeerde de zaak via de pers te spelen. Hoewel de Raad van Beheer dacht in zijn recht te staan, werd uiteindelijk besloten de dreigende langdurige en kostbare rechtszaak af te kopen. Uit stukken in Kerknieuws blijkt duidelijk de teleurstelling van de kerkrentmeesters over de wijze waarop de andere partij deze kwestie had aangepakt.

Alsof de kerkgemeente nog niet voldoende omhanden had, werd ingegaan op een initiatief van de burgerlijke gemeente Stein om een flinke restauratie van de kerk te Urmond uit te voeren. Onze gemeente moest daarvoor circa een ton (toen nog guldens) bijeenbrengen. Als geldwerver trad weer de onvermoeibare Henri van Bloemen uit Geulle op. De kerkgemeente bloeide dermate, dat ook dit grote werk financieel mogelijk was, na de restauratie in Beek en de bouw van de Ontmoetingskerk te Geleen. Er behoefde ook nu zelfs geen hypotheek te worden genomen. De restauratie in Urmond ging in april 1992 van start. De St. Martinusparochie van Urmond stelde zolang haar kerk ter beschikking voor de 9 uur-diensten, een bijzondere geste in de goede verhouding tussen de beide Urmondse kerkgemeenten.

In mei verhuisde de Kerknieuwsinventaris van de Kruiskerk naar de nieuwe Ontmoetingskerk. Sindsdien werd het blad daar gedrukt en gereed gemaakt voor bezorging. Hiertoe werd een gemeenschappelijke vouwploeg opgericht, die nog heden bestaat.

De laatste dienst in de Kruiskerk vond plaats op Pinksterzondag 7 juni 1992. Op de volgende zondag, Drie enheidszondag 14 juni, was de eerste dienst in de nieuwe Ontmoetingskerk. Deze dienst was nog

redelijk sober, want op 20 september 1992 zou de Ontmoetingskerk officieel in gebruik worden genomen met een hele ontmoetingsweek en een feest, waarbij ook gasten uit Lövenich en Erfurt aanwezig waren. Aan de wand van de kerk kwam een drievoudig kruis. Teun van Hoek legde in Kerknieuws de symboliek uit: de Ontmoetingskerk als opvolgster van de Tunnelkerk, de Bethelkerk en de Kruiskerk. Er kwam ook een vitrine met de drie oude kanselbijbels. De Avondmaalstafel werd geschonken door de zuster gemeente de Evangelische Gemeinde Lövenich/Baal. De tafel heeft op de hoekpunten bazuinengeltjes, die verwijzen naar de bazuinengel op de kerktoren te Lövenich. De bazuinengel is het symbool van de kerken van de vroegere Gulikse Hervormde (of Gereformeerde) Kerk (Reformierte Kirche van Jülich, Kleve, Mark und Berg), waarvan de gemeenten van Lövenich, Urmond samen met Grevenbicht en ook die van Susteren en Sittard, deel uitmaakten.

Bij de ingebruikneming werd ook het kunstwerk van beeldhouwer Piet Killaars uit Maastricht gepresenteerd. Dit is aangebracht boven het liturgisch centrum en wil de gedachte van de naam "Ontmoetingskerk" weergeven. Volgens de eigen woorden van de kunstenaar wilde hij een mediatief beeldreliëf weergeven van een vloeiende gedachtestroom die van beneden naar boven en van boven naar beneden stroomt en in een centraal punt samenkomt.

Omstreeks dezelfde tijd kwam ook de restauratie van de kerk te Urmond gereed. Bij deze gelegenheid werden twee nieuwe kroonluchters aangebracht, waarvan er één werd geschonken door de Maatschappij van Welstand, die kort daarvoor in Urmond op bezoek was geweest.

Wim Hoogstraten, Urmond 24-12-2020

GEMEENTEBERICHTEN

overlijden:

- 19-11-2020 Arnolda Geertruida Marissen - Massen, (99 jaar)
- 20-11-2020 Frederik Jan Venderbosch (95 jaar)
- 22-11-2020 Dirkje van Ameijde (91 jaar)
- 22-11-2020 Peter van Ameijde (90 jaar)
- 29-11-2020 Jantje Grietje van Linschoten - Roosjen (101 jaar)
- 09-12-2020 Hendrina Maria Veldhuis - van't Hof (82 jaar)
- 10-12-2020 Grietje Geeske Zijl - Huizinga (92 jaar)
- 28-12-2020 Sarah Coert - van der Staal (89 jaar)
- 29-12-2020 Herman Puijman (93 jaar)



IN MEMORIAM

IN MEMORIAM JANNIE VAN LINSCHOTEN – ROOSJEN

Op zondag 29 november overleed Jannie van Linschoten - Roosjen in de hoge leeftijd van 101 jaar. Tot voor kort woonde ze zelfstandig in haar eigen huis in de Seipgensstraat in Geleen, waar ze meer dan een halve eeuw heeft gewoond. In dit najaar moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de opnamen werd duidelijk dat ze niet meer naar huis kon. Ze kreeg een kamer in "Glana". Daar is overleden.

Janny is geboren in Heerlerheide uit Friese ouders. Via Treebeek kwam het gezin in Geleen wonen. Na de lagere school bezocht ze de HBS en vervolgens de kweekschool. Nadat ze haar opleiding had afgerond, ging ze aan het werk als onderwijzeres. Toen ze in 1946 met Piet van Linschoten trouwde, moest ze stoppen met werken.

In 1950 werd hun zoon Jan geboren. Later werd ze groot- en overgrootmoeder. In 2012 overleed haar man. Sindsdien wist zij zich goed alleen te redden met ondersteuning van anderen.

Jannie was van huis uit Doopsgezind. Door uiteenlopende ervaringen, raakten geloof en kerk in de loop van haar leven op de achtergrond. Toch is ze altijd lid gebleven van de kerk en las ze ook het kerkblad. Jannie hebben we leren kennen als een lieve, rustige, zorgzame en bedachtzame vrouw.



Op donderdag 3 december was in kleine en besloten kring de afscheidsdienst in de aula van het crematorium. We lazen een aantal verzen uit het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Daarna zijn we naar het nabijgelegen "Vouersveld" gegaan voor de begrafenis.

Pier Prins

IN MEMORIAM GRIETJE GEESKE ZIJL – HUIZINGA

*Het is zo stil en wit, dit rusten
Zo slapen Gods gekusten.
Zo vredig licht en grondloos diep.
De tijd valt lang voor hen die waken.
Maar God zal samen wakker maken
Die hij gescheiden tot zich riep.*



Dit stond boven aan de rouwkaart van mevrouw Zijl - Huizinga uit de Begijnhofstraat in Sittard. Zij was één van die mensen die ik het kerkblad Onderweg bezorgde. Ze woonde op een steenworp afstand van mij. Af en toe liep ik eens bij haar binnen voor een praatje, evenals Lydia Zwierzanski. Ze is voor zover ik weet nooit in één van de reguliere kerkdiensten geweest. Wel las ze trouw het kerkblad. Ze heeft me wel eens verteld dat ze geen gemakkelijk leven heeft gehad. Nadat ze voor de tweede keer weduwe was geworden is ze vanuit het centrum van het land, op verzoek van haar zoon, naar het zuiden gekomen. Helaas was er, tot haar grote verdriet, na de verhuizing weinig contact met haar zoon. Nadat haar zoon was gescheiden van zijn vrouw, was deze vrouw de enige die nog altijd in het weekend bij mevrouw Zijl kwam om haar te helpen.

In de eerste jaren hier in Sittard, heeft ze een goede band met haar buurvrouw, mevrouw Dini van Ganswinkel opgebouwd. (Zij was de dame die het portret in brons van Toon Hermans heeft gemaakt, dat nog steeds in de Begijnhofstraat staat). Zij hebben veel aan elkaar gehad. Helaas is zij al jaren geleden overleden. Daardoor werd het voor mevrouw Zijl steeds stiller om haar heen. Toen ik haar de laatste "Onderweg" wilde brengen met de Kerstdoos, was ze inmiddels ernstig ziek. Ze werd 92 jaar. Ze is in besloten kring gecremeerd.

Anno A. Braaksma

DIACONIE - ZWO

KOMENDE COLLECTES

Collecte 3 januari - Het Leger des Heils



Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof. Ze laten zich inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Het Leger des Heils deelt het geloof, met vele christenen wereldwijd. Wat hun met name kenmerkt, is dat ze een strijdbare beweging willen zijn. Dat blijkt niet alleen uit hun naam en symbolen zoals de vlag, maar ook uit hun instelling. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen ze actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. Ze strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Zoals o.a. Een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond zit: doe een gift en help Het leger des Heils, eenzaamheid te bestrijden en het laatste vangnet te zijn voor kwetsbare mensen. Dit kunt u doen door een bedrag over te maken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding : Het Leger des Heils. Hartelijk dank voor uw gift.

Collecte 10 januari - Toon Hermanshuis



De diagnose kanker kan veel teweegbrengen: niet alleen bij mensen die zelf met ziekte te maken krijgen, maar ook bij mensen in hun directe omgeving. Er komen veel vragen en onzekerheden als iemand met kanker wordt geconfronteerd; tijdens het ziekteproces, of naderhand. Of na het overlijden van iemand die kanker had. In het Toon Hermanshuis in Sittard kun je terecht voor een luisterend oor of een kop koffie. Maar ook om mee te doen aan diverse activiteiten zoals wandelen, creatief bezig zijn, praten met lotgenoten. Er worden lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en er zijn professionele hulpverleners beschikbaar. Op dit moment is, door de strenge

coronamaatregelen, ook het Toon Hermanshuis gesloten, tot later in januari. Maar u kunt wel contact opnemen met een van de medewerkers: via tel nummer 046 - 451 64 74 of via email info@toonhermanshuissittard.nl Het huis is grotendeels afhankelijk van donateurs en giftgevers.

Deze zondag collecteren we voor het Toon Hermanshuis. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: Toon Hermanshuis. Dank voor uw bijdrage.

Collecte 17 januari - KIA ondersteuning gemeenten



In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw gift over maken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: KIA-ondersteuning gemeenten. Hartelijk dank hiervoor.

Collecte 24 januari - Missionair werk



Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis. Wilt u uw steentje bijdragen dan kunt u uw gift overmaken naar: NL57 INGB 0001 0386 40

t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: KIA missionair werk. Hartelijk dank hiervoor.

Collecte 31 januari - Sirkelslag



Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een

Bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. U kunt dit doel steunen door uw gift over te maken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: Sirkelslag. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

ACTIEZEGELS PLUSMARKT



Zoals elk jaar geeft de Plusmarkt in deze periode spaarzegels uit. De actie duurt dit jaar tot 30 januari.

En vaak blijven er zegels over: je hebt een spaarkaart vol, en nog wat extra zegels waar je geen kaart meer mee vol krijgt. Deze overgebleven zegels zamelen we graag in, om zo een aantal boodschappenpakketten te geven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken.

De zegels kunnen we nu niet mee naar de kerk nemen. U kunt ze wel afgeven of sturen naar een van de diakenen. Of u belt een diaken dan halen we ze op.

Voor deze actie kunt u contact opnemen met: Bea Hofmeijer, tel. 06-51599050 of Joke van der Steen, tel. 046-4584618.

We hopen dat we op deze manier toch ook weer samen een aantal pakketten kunnen doorgeven. Dank voor uw hulp hierbij!

Namens de diaconie, *Joke van der Steen*

BREICAFÉ-ACTIE MUTSEN EN SJAALS VOOR DE ENGELE EN VOOR BIE ZEFKE



We kunnen niet bij elkaar komen, maar dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt door de deelnemers van het Breicafé. Iedereen werkt gewoon thuis door.

In september en oktober werden heel veel kindermutsen en -sjaals gemaakt. Die zijn eind oktober naar de Engelen van Zitterd-Gelaen gebracht, waar alles enthousiast ontvangen werd.

Vervolgens begon het volgende project: mutsen en sjaals voor de bezoekers van Bie Zefke. Een maatje groter dus, maar er werd met hetzelfde enthousiasme aan gewerkt.

De week voor Kerst werden een paar tassen vol lekker warm breien haakwerk door Marianne Mellema, bestuurslid namens de Diaconie bij Bie Zefke, naar de mensen gebracht.

Bie Zefke kan overigens in deze periode de mensen ontvangen in de aula van de voormalige DaCaposchool, daar is meer corona-proof ruimte voor de bezoekers.

En ook daar reageerden de mensen heel positief, er werd meteen druk gezocht naar een geschikte muts en/of sjaal.

Intussen werd ook een week voor de kerst een grote hoeveelheid babydekentjes, kindermutsen, sjaals, truitjes, sokjes enz. enz. opgehaald door onze contactpersoon vanuit het Strickcafé Aken; nog eind van 2020 is een groot pakket naar het vluchtelingenkamp in Libanon verstuurd.

En vanuit Aken kwam gelukkig een partij nieuw breigaren; we kunnen weer vooruit.

Namens alle ontvangers: dank jullie wel, dames deelnemers Breicafé, voor jullie mooie bijdragen en voor jullie enthousiasme.

Namens de diaconie, *Joke van der Steen*

DIGITALE BIJBEL WERELDWIJD



In Nederland hebben we sinds 2014 debijbel.nl en in 2018 werd de app Mijn Bijbel gelanceerd.

In veel landen is er grote behoefte aan een dergelijk bijbelplatform. Veel mensen die geen "papierene" Bijbel bezitten kunnen wel toegang krijgen tot de Bijbel via de digitale weg. Daarom werkt het Bijbelgenootschap samen met Bijbelgenootschappen uit onder andere Noorwegen, Finland, Brazilië en Zuid-Afrika om dit platform wereldwijd aan te bieden. Dit gebeurt onder supervisie van de

United Bible Society. Op dit moment zijn er al 12 landen live met het digitale bijbelplatform, waaronder Roemenië, Litouwen en Suriname. In verschillende landen, onder andere in Zuid-Amerika, zijn de voorbereidingen in volle gang. Er zijn nog veel meer landen die interesse hebben om met dit bijbelplatform aan het werk te gaan. Bijbelgenootschappen die het kunnen betalen, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap, leveren een financiële bijdrage. In landen waar geen financiële middelen zijn krijgt men het platform gratis ter beschikking.

Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat ervan uit dat geld geen belemmering mag zijn om de Bijbel digitaal beschikbaar te maken. De bijdragen van donateurs en giftgevers zijn daarbij uiteraard van groot belang. Voor meer informatie: kijkt u eens op de website www.Bijbelgenootschap.nl.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

WIJZIGING TENAAMSTELLING BANKREKENINGEN PGMBD

Hoewel de officiële samenvoeging tot de Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal alweer een tijdje achter ons ligt worden er op de achtergrond nog allerlei zaken geregeld.



Een niet onbelangrijke actie waar u binnenkort mee te maken kunt krijgen is de wijziging van de tenaamstelling van de bankrekeningen. Wellicht heeft u betaalopdrachten voor bijvoorbeeld de actie Kerkbalans lopen of maakt u binnenkort een nieuwe betaalopdracht aan voor 2021. Houd er dan rekening mee dat bij het bankrekeningnummer dat u gebruikt de nieuwe naam “Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal” hoort. Als u dit vergeet aan te passen, krijgt u naar alle

waarschijnlijkheid een waarschuwing te zien in uw online betalingsomgeving dat er een andere naam bij het bankrekeningnummer hoort en wordt u gevraagd dit te accepteren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan kunt u me bellen (046-4514246) of mailen (penningmeester@pgmbd.nl).

Met vriendelijke groet, *Bert Bosman*, penningmeester

ACTIVITEITEN

JOP ONLINE KERSTCHALLENGE 2020 – HET GEHEIM VAN HET IKOON

De Kerstchallenge 2020 die door het JOP (Jong Protestant) is georganiseerd, was dit jaar een escaperoom-achtig spel, dat volledig corona-proof kon worden gespeeld via Zoom. Dit jaar ging het over de lofzang van Maria, het Magnificat.



Door 4 codes te kraken kregen de deelnemers onderdelen van het Icoon dat hen naar het geheim van het Icoon moest leiden. In code A moesten de deelnemers allemaal met een handicap een code kraken en doorgeven. Groep 1 kon niet horen (geluid uit), groep 2 kon niet spreken (microfoon uit), groep 3 kon niet bewegen (armen langs het lichaam) en groep 4 kon niet zien (alles op zwart). Als de codes goed van de ene naar de andere groep werden doorgeven, ontstond ‘Magnificat’ en kregen ze het eerste onderdeel: de lijst van het Icoon.

In code B kreeg iedereen een eigen puzzel met een oplossing die ze wellicht in de volgende puzzel nodig zouden hebben ... maar het was desinformatie, fake

news. Wel leverde dit het volgende onderdeel op van het Icoon: een vierkante lijst met het eerste couplet van het Magnificat in het Latijn.

In code C moest een route ontdekt worden die Maria had afgelegd. Allerlei bonnetjes en artikeltjes moesten op de juiste volgorde gelegd worden, waarna aanwijzingen uit deze bonnetjes een route uittekenden op een kaart dat weer een symbool vormde voor een envelop met toegang tot de volgende code en natuurlijk het volgende onderdeel van het Icoon opleverde: Een vierkant met Romeinse cijfers. Uiteindelijk werd in code D ontdekt naar welke kant Maria kijkt in het Icoon, en dat leverde gelijk het laatste deel op: Maria.

Maar ja, nu nog de Icoon-onderdelen op de juiste volgorde en juiste draairichting leggen, en dan nog was het een hele uitdaging om het geheim van het Icoon te ontdekken.

Eefje, Aukje, Linde, Annemieke, Ilja en Ellen hebben met hun volhardendheid het geheim inmiddels ontdekt: Nederigheid.

Maria laat zien dat er in nederigheid heel veel kracht schuilt gaat: een eenvoudig, jong meisje, uit een klein dorpje, ongewenst zwanger, zonder geld, status of macht wordt de moeder van Jezus, die op zijn beurt niet regeert met macht en geweld, maar door liefde, vergeving en aanvaarding van gebroken mensen.



Tekst: *Thea Coenen*

BESLOTEN FACEBOOKGROEP PGMBD OPGERICHT

Niet iedereen zit op Facebook, maar voor de kerkleden die wel een account hebben bestaat nu de mogelijkheid lid te worden van de besloten Facebookgroep van de PGMBD.



Het doel is: contact houden met elkaar en het delen van lief en leed. Zeker nu dat fysiek lastig is biedt een dergelijk platform de mogelijkheid om elkaar aandacht te geven bij moeilijke en bij mooie gebeurtenissen.

Dat kan op een veilige manier.

Buitenstaanders kunnen niet meekijken.

Emma de Koning en Willy de Koning

beheren deze groep en zien erop toe dat

de site gebruikt wordt waar deze voor is

bedoeld. Lidmaatschapsverzoeken komen

bij hen terecht. De kerkenraad heeft

hiermee ingestemd. Veel kerken in Nederland van diverse religies hebben al zo'n besloten Facebookpagina. Elk lid van deze groep mag nieuws of filmpjes over zichzelf of algemene onderwerpen delen, zodat daaruit interactie ontstaat met anderen. Zo kunnen we meeleven met elkaar en van gedachten wisselen. Aandacht geven aan Facebookloze gemeenteleden kan ook, uiteraard alleen met hun toestemming. Met een telefoontje of kaartje kunnen we dan ook hen aandacht geven bij ziekte, een jubileum of wat dan ook. Op Facebook is deze pagina te vinden onder de naam: Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

Willy de Koning

DIGITAAL VERWACHTEN IN DE GRUIZENKERK

Op zondagmiddag 20 december was er een bijzondere ZOOM 'meeting', waarbij het even was alsof we in het Gruizenkerkje met elkaar rond een grote tafel zaten.



Waar we dan met elkaar pratten over hoop en verwachting, over hoe je soms teleurgesteld kunt raken, over hoe je soms ook meer ontvangt dan waar je op rekende, en over verwachtingen die richting kunnen geven aan je leven. Aan waar je je voor inzet.

De start van het gesprek was een korte film (25 min), die we in het Gruizenkerkje hebben opgenomen. Een film met Lianne van Oord, Herbert Hooijkaas, Rianne Spa en Bert Stuij, die elk op hun manier iets over 'verwachting' delen. Met tussen de gesprekken door prachtige muziek. Muziek van alle kanten. We hoorden een deel van Messiah van Händel, maar evenzeer het emotionele verhaal over Annelies (uit Sas van Gent in Zeeland), en een prachtige kerstwens van Trinity.

De film is op YouTube te vinden als men daarvoor via Email een link bij één van de mailadressen hieronder of via het bericht hierover op de website van de PGMBD. Ons is deze digitale 'Zin aan Tafel' in elk geval zo goed bevallen dat we er in het nieuwe jaar mee door willen gaan. Hou de website dus in de gaten.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er aan 'Zin in de Gruizenkerk' gepland wordt, meldt u dan aan op bert.stuij@gmail.com, of stuijfiles@gmail.com voor onze nieuwsbrief!

Namens het Gruizenteam, *Bert Stuij en Lianne van Oord*

BLOEMENGROET

Weet u iemand die de bloemen uit de kerk verdient, meld het dan aan het bloementeam, via Marijke Pelman tel: 046-4854362., Ati Oldenbeuving tel: 046 4753810 of het pastoraatsteam



ROSJ HASJANA – JOODS NIEUWJAAR

Het blazen van de sjofar en gebruiken

Op Rosj Hasjana lezen Joodse mensen dat deel van de Bijbel dat over het offer van Isaïc gaat. Het vertelt hoe God aan Abraham het bevel gaf zijn zoon Isaïc te nemen, zijn enige zoon die hij zo diep liefhad, om hem aan God te offeren. Abraham had een groot geloof in God en trof voorbereidingen om te voldoen aan Zijn bevel. Hij nam de jongen en bracht hem naar een verafgelegen plaats en hij bouwde het altaar zoals God bevolen had. Toen hij het mes ophief, hoorde Abraham Gods stem die hem zei zijn zoon geen kwaad te doen. Hij moest in zijn plaats een dier offeren.

Toen Abraham om zich heen keek, bemerkte hij een ram die met zijn horens vastzat in het struikgewas. Deze ram zou Abrahams offer zijn aan God. Tot op de dag van vandaag herinneren Joodse mensen zich Abrahams grote geloof in Gods eigen wegen als zij de sjofar, de ramshoorn, horen.



Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) Op Rosj Hasjana zijn er allerlei interessante gebruiken. Het speciale feestbrood, de challa, dat gewoonlijk de vorm van een vlecht heeft, wordt ter ere van deze feestdag rond gebakken, zoals het huisje van een slak. Dat herinnert de mensen eraan dat het jaar een kringloop is.

Een ander gebruik is het eten van zoetheid, zoals stukjes appel of challa gedoopt in honing. Dat is het symbool van een zacht jaar.

Een ander gebruik is het eten van vers fruit van het seizoen na er een gebed over uitgesproken te hebben.

In de namiddag van de eerste dag van Rosj Hasjana wandelen sommige Joden bij voorkeur langs een stromend water en zeggen dan een speciaal gebed, Tasjluch geheten. Als zij hun gebed beëindigd hebben, werpen zij broodkruimels in het water, opdat hun slechte daden net als de kruimels zullen wegdrijven.

Wortel Tzimmes

Voor 6 personen.

Recept komt uit "The Book of Jewish Food" door Claudia Roden. In de Jiddische overlevering worden gesneden wortelen geassocieerd met gouden munten, en wortel tzimmes worden gegeten in Rosh Hashana als een symbool van welvaart en geluk. De honing symboliseert de hoop dat het jaar zoet moet zijn.



Tijdens de Joods Koken avonden die we in het winterwerk organiseren is dit één van de succes recepten

Ingrediënten:

1 1/2 pond. wortelen, in plakjes
3 eetlepels. boter of lichte plantaardige olie
Zout
Sap van 1 sinaasappel
1/4 theelepel. Gemberpoeder
2 eetlepels. honing

Bereiding:

1. Fruit de wortels in een grote, brede pan in het vet, roer en draai ze om. Voeg de overige ingrediënten toe en voldoende water om te bedekken.
2. Laat zachtjes afgedekt een half uur sudderen, of tot de wortelen gaar zijn. Verwijder het deksel tegen het einde om de vloeistof te verkleinen tot een glanzend glazuur.

DS. VAN NIEUWPOORT IN GESPREK MET CONSTANTIJN VAN ORANJE

In de online serie Tegengif spreekt ds. Ad van Nieuwpoort met verschillende gasten over leven in schrale tijden, ter bemoediging en inspiratie. Van Nieuwpoort sprak met prins Constantijn van Oranje over wat geloven voor hem betekent en voor wie hij een kaarsje wil opsteken.



In het gesprek geeft Constantijn van Oranje aan dat hij graag een kaarsje wil opsteken voor kinderen en mensen die hebben geleden onder de toeslagenaffaire. 'Mensen die al zwak waren en een toeslag kregen omdat ze geholpen moesten worden zijn weggezet als criminelen. Kinderen hebben hun hele jeugd zien verdwijnen (...) Ik zou graag voor hen een hele dikke kaars opsteken.' In het ontspannen gesprek spreken Van Nieuwpoort en Van Oranje verder op welke

manier ze op zoek gaan naar verdieping. 'Ik zoek mijn verdieping vooral in het altijd bevragen' geeft Van Oranje aan. 'De Bijbelse verhalen met de bijbehorende waarde bieden hiervoor een kader.'

Het volledige gesprek is te vinden op de website van de landelijke PKN onder het kopje Nieuws.

BIJ DE DIENSTEN

DE KERKDIENTEN IN JANUARI

In ieder geval zullen tot en met zondag 17 januari de diensten plaatsvinden zonder aanwezigheid van gemeenteleden. De diensten worden wel uitgezonden via KerkTv. De huidige overheidsmaatregelen duren tot en met 19 januari. Tegen die tijd zullen we te horen krijgen wat wel en niet mogelijk is. Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Op woensdag 20 januari is om 19.00 uur in het kader van de bidweek voor de eenheid een oecumenische vesper gepland in de Ontmoetingskerk. Dit zal waarschijnlijk alleen een onlineviering zijn. Reeds vele jaren is er in Geleen in deze week een korte oecumenische vesperviering met de parochies, met na afloop altijd koffiedrinken en ontmoeting. Koffiedrinken en ontmoeting zullen deze keer helaas niet aan de orde zijn. Het thema van de bidweek in 2021 luidt: "blijf in mijn liefde!"

Heer Jezus,
uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid
met de Vader.
Leer ons
door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen
wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk
van liefde komen.

Waarschijnlijk werkt de nieuwe diaken mee. Dat is Nicolas Pethuru. Nicolas is afkomstig uit Sri Lanka. Hij heeft zijn priesteropleiding gedaan in Rolduc. In het afgelopen najaar is hij tot transeunt diaken (overgangs-diaken) gewijd en hij hoopt in het komende voorjaar zijn priesterwijding te ontvangen. Daarna zal hij als kapelaan in de parochie in Geleen aan de slag gaan. Hij is de opvolger van Carlos Martinez, die onlangs vertrokken is naar Roermond. Via de nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd over deze vesper.

De oecumenische viering die altijd in januari in de Johanneskerk gehouden wordt samen met de parochie uit Vrangendael, gaat vanwege alle beperkingen dit jaar helaas niet door.

Ook als we fysiek niet bij elkaar kunnen komen op zondag (en door de week), we mogen ons toch met elkaar verbonden weten door wat ons bindt, namelijk het evangelie van Christus.

In de komende bidweek voor de eenheid wordt ons als gebed aangereikt:

(zie afbeelding)

Pier Prins

THUIS KERKDIENTEN VOLGEN

Zoals al eerder vermeld in *Onderweg* kunt u sinds enige tijd zijn de kerkdiensten van de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk thuis volgen! Dat kan via de iPad, de tablet, de iPhone, de smartphone en ook via de laptop of computer. Het is ook mogelijk de kerkdienst achteraf terug te kijken.

Hopelijk kunt u zich op deze wijze, al is het op afstand, verbonden voelen met onze kerkgemeenschap.



Om de diensten te kunnen volgen zijn hier in het kort de aanwijzingen.

Voor de iPad, de tablet, de iPhone en de smartphone moet u een App downloaden met de volgende naam: **Kerkdienst gemist**.

Als deze App op uw toestel staat kunt u de App openen en vervolgens zoeken naar de plaatsnaam Sittard. Dan komt u vanzelf bij de Johanneskerk/Ontmoetingskerk. Als u daarop klikt ziet u een overzicht van de komende kerkdienst en kerkdiensten die geweest zijn.

Op de computer of laptop zoekt u de website www.kerkdienstgemist.nl op. Daarna kunt u zoeken op de plaatsnaam Sittard en vindt u vanzelf de Johanneskerk/Ontmoetingskerk. Bovenaan de pagina van de website ziet u staan: **Overzicht Uitzendingen Agenda**. Als u klikt op **Uitzendingen** komt u bij een overzicht van de komende kerkdienst en kerkdiensten die geweest zijn.

Indien het bij uw TV mogelijk is kunt u de computer of laptop via bv. een HDMI-kabel ook aansluiten op de TV voor een groter beeld.

Ik hoop dat u iemand in de buurt hebt om u te helpen als u dat zelf niet kunt. Maar mocht dat niet het geval zijn dan kunt u mij bellen: 046-4379201

Hartelijke groet, *Henk Verkerk*

KERK-TV VANUIT GELEEN

Vanaf 15 november kunnen de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk ook via Kerk-tv thuis gevolgd worden. De situatie en uitvoering zoals dat in de Johanneskerk is gerealiseerd heeft als voorbeeld gediend en Bert Blom van Sittard heeft Geleen daarvoor van de nodige informatie en kabels voorzien.

Inmiddels zijn er vanuit Geleen al meerdere uitzendingen geweest en kunnen we tevreden zijn met het resultaat. We leren nog steeds omdat we nu naar 'buitentreden' en er andere eisen gesteld worden aan de weergave van de diensten. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld het voorbereiden van de juiste camera positie, het op de juiste geluidsterkte regelen en combineren van het geluid maar ook de combinatie met het beamer beeld en het bijbehorende geluid.

Dit klinkt allemaal ingewikkeld misschien, toch spreekt het ook nieuwe vaardigheden aan. Om te beginnen gaat het om teamwerk. Het uitzenden van een dienst is een samenwerking van drie mensen die dat allemaal als vrijwilligers doen.

Iemand regelt het geluid dat uit vier bronnen komt namelijk de spreker achter de katheter via een (loop)microfoon, de predikant die een headset op heeft, het geluid dat van de PowerPointpresentatie komt en vervolgens de weergave van het orgel via een zaalmicrofoon. Iemand zorgt voor het projecteren van de PowerPointpresentatie van de liturgie via de beamer.

Vervolgens is er iemand die het camera werk bedient en regelt. Het gaat dan het beeld (orgel, projectiescherm, tafel, etc.) met behulp van de camera vast te leggen en het al dan niet inzoomen op details met de kunst de beeldveranderingen zo rustig mogelijk te laten verlopen.



Zo opschrijvend klinkt het heel complex, in de praktijk krijgen we daar steeds meer handigheid in. Waar gebeurt dit nu allemaal zult u zich misschien afvragen zeker wanneer je de diensten thuis bijwoont. De foto's laten dat zien. Achter in de kerkzaal rechts naast de ingang staat de voormalige kansel die we als regiemeubel hebben ingericht. Daar zitten de geluidsman en de cameraman. De camera hangt links van de ingang op de muur (boven de vitrine met oorkondes en een kaars). De camera is zo hoog mogelijk geplaatst waarbij geen hinder van de bollampen in de zaal is.

De beamerman zit vooran in de zaal en zal inmiddels door niemand over het hoofd zijn gezien.

Ongeveer 5 tot 10 min voor de dienst starten we de uitzending door de streamer, die het beeld en geluid mixt en via internet verstuurt, te starten. Ongeveer 5 tot 10 min na de dienst zetten wij de streamer

weer uit. Wanneer u thuis op uw pc inlogt met <kerkdienstgemist.nl> en vervolgens "Geleen" of Sittard" kiest, dan wordt de kerk weergegeven. Wanneer u dan de aangegeven dienst die uitgezonden gaat worden aanklikt, kunt u de dienst van de betreffende kerk volgen. Er kunnen geen uitzendingen van beide kerken tegelijk plaatsvinden.

Mocht u nu aanbevelingen hebben voor de weergave en presentatie van de dienst dan horen wij dat graag. Anderzijds zijn wij op zoek naar vrijwilligers die één van bovengenoemde taken ook eens zouden willen doen. Voor het reageren op beide uitnodigingen kunt u terecht bij College van Kerkrentmeesters.

Dit College wil met de aanmeldingen een gemeenschappelijk technisch supportteam opzetten. Zo'n team gaat bestaan uit operators voor geluid, kerk-tv en beamer en inzetbaar bij de presentatie en weergave van kerkdiensten zowel vanuit Sittard als vanuit Geleen.

Tevens is het College van Kerkrentmeesters op zoek naar een coördinator voor het maken van roosters en het afstemmen met gastpredikanten.

Namens Kerk-tv team, *Ed Rensen*

ZOEK DE VERSCHILLEN



KERKDIENSTEN

Zondag 10 januari

Spring! Dienst

10.30 uur: Johanneskerk
Collectes: Toon Hermanshuis, kerk

Zondag 17 januari (alleen online)

10.30 uur: Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. Pier Prins
Collectes: KIA ; ondersteuning gemeenten,
kerk

Woensdag 20 januari (alleen online)

Oecumenische vesper

19.00 uur: Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. Pier Prins

Zondag 24 januari

10.30 uur: Johanneskerk
Voorganger: Drs. Marije Bijleveld
Collectes: KIA missionair werk, kerk

Zondag 31 januari

Gezamenlijke dienst met Remonstranten

10.30uur: Ontmoetingskerk
Voorganger: Ds. Friso Boogerd
Collectes: JOP Sirkelslag, kerk

Zondag 7 februari

avondmaal

10.30 uur: Ontmoetingskerk
Voorganger: Ds. Willem Boon
Collectes: ZWO-KIA Bangladesh, kerk



De diensten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Voor het bijwonen van diensten moet u zich opgeven. Dat kan bij voorkeur via de website www.pgmbd.nl/aanmelden maar ook via telefoonnummer: 06-10515291 (Wim Hendriks) of 046-4584618 (Joke van der Steen). De diensten zijn ook te volgen via KerkTV

OP WEG

Een vogeltje zo klein en teer



zong vol verlangen steeds zijn lied.
Vervuld was hij van God, zijn Heer,

maar dat begreep de mensheid niet.

Door alles wat hem overkwam,
honger, verdriet en kilte;
was hij zo goed als vleugellam
en bad tot God in stilte.

Toen klonk opeens een milde stem:
Zeg, wil jij met mij mee op reis?
Een Koning wacht in Bethlehem
Hij neemt ons mee naar 't paradijs.

Janny Huntelerslag-van Geenen